

AMIGOE DI CURAÇAO

WEEKBLAD VOOR DE CURAÇAOSCHE EILANDEN

Dit Blad verschijnt elken Zaterdag.
Abonnementsprijs voor Curaçao, Bonaire, Aruba
en de Bovenwindsche eilanden per drie maanden
fl. 2.— bij vooruitbetaling.

Bureau van dit blad: Brionplein Tel. 47
Administratie: St. Thomas-college Tel. 550.
DRUKKER. B. L. BOGAERS.

Voor het Buitenland per jaar fl. 10.—
Afzonderlijke nummers fl. 0.15.
Prijs der Advertentiën van 1—7 regels f.0.50 voor
elken regel meer 10 cts.

1884 JUBILEUM-NUMMER 1934



AAN HARE MAJESTEIT WILHELMINA, KONINGIN DER NEDERLANDEN,
OPPERSTE BESTUURSVROUWE VAN DE GEBIEDSDEELLEN IN WEST-INDIE,
BETUIGT DE AMIGOE DI CURAÇAO BIJ HET VIJFTIGJARIG BESTAAN ZIJN
HULDE, EERBIED EN ONDERDANIGHEID, EN IS GELUKKIG ZICH HIERIN
OOK DE TOLK TE WETEN VAN HET GEHEELE CURAÇAOSCHE VOLK.

NA VIJFTIG JAREN

door

Z. H. E. MGR. P. I. VERRIET.

Geen Voorwoord, eerder een Nabetrachting.
Na vijftig jaar mag men wel eens even
stilstaan, en zeggen echt welgemeend: God-
dank!

Na vijftig jaar op de bres te hebben ge-
staan, hoog in de handen de Roomsche banier,
ter verdediging van wat ons allen het dier-
baarst is, ons H. Geloof, tegen velerlei aan-
vallen, meestal vergezeld van minderwaar-
dige schimp en spot;

ter prediking van de waarheid, op gods-
dienst, zedelijk en maatschappelijk gebied;
ter verdediging van de belangen der
Katholieke Missie, die op slot van rekening
geen andere zijn als de belangen van ons
Katholieke volk;

ter bevordering van de stoffelijke welvaart,
als noodzakelijke grondslag voor de zedelijke
beschaving;

na zoo'n verleden, waarop, behoudens de
menschelijke fouten, die aan elk menschen-
werk noodzakelijk aankleven, met eere mag
worden teruggezien, past wel op de eerste
plaats een hartelijk: Goddank!

Dank aan God, Die de wapenen smeedde
en zegende, en den strijders voor recht en
waarheid, moed en vertrouwen insprak.

Loop de jaargangen door, en gij zult zien,
hoe bij herhaling de „Amigoe” in de bres

sprong, om de belangen, zoowel stoffelijke
als geestelijke, van ons volk te verdedigen,
vooral in een tijd, toen er van officiële zijde
al heel weinig rekening met deze belangen
gehouden werd.

De „Amigoe di Curaçao” heeft zijn naam
eer aan gedaan, en met eere gedragen; laat
anderen denken en zeggen, wat zij willen.

Des te grooter en inniger is onze dank,
omdat, onder Gods zegen, te midden van de
tientallen van bladen, die in den loop der
jaren verschenen en verdwenen, de „Amigoe”
heeft stand gehouden, ondanks de dikwijls
felle tegenkanting en bitteren strijd.

Gode zij dank! maar dank zij ook gebracht,
grote innige dank, aan den Doorluchtigen
Oprichter, Mgr. H. J. A. P. van Ewijk z.g.,
den eersten Dominikaanschen Apostolisch
Vicaris van Curaçao, die doordrongen van de
noodzakelijkheid van een katholiek blad,
geen offers te groot achtte om tot dit doel
te geraken, aan de vele dappere redacteurs
en medewerkers, die in den loop der jaren
hun beste krachten gewijd hebben aan de
verdediging der waarheid, en die bij de vele
werkzaamheden, die hun geestelijke bedie-
ning met zich meebracht, nog tijd wisten te
vinden, om door middel van de pers het
woord der waarheid te breken voor ons ge-
loovig volk. Zij hebben een schoon werk ver-
richt, waarvan de verdiensten voor de be-
schaving van ons volk moeilijk te begroeten
en naar waarde te schatten zijn.

Het is moeilijk, zoo niet onmogelijk, om den
invloed der pers op den gang der beschaving
in details na te gaan.

Dat het missiewerk hier in Curaçao, wat
niets anders is als beschavingswerk in den
hoogsten en edelsten zin, zeer veel aan de
katholieke pers te danken heeft, is een feit
wat niet te loochenen valt.

Vergelijk den toestand van thans met dien
van vijftig jaar terug. Zouden we zonder de
hulp van de katholieke pers thans kunnen
bogen op een zoo opgewekt katholiek leven,
dat bij velerlei teleurstellingen steeds weer
reden geeft tot dankbaarheid, aanmoediging
en voldoening? Zou de belangstelling in de
katholieke zaak zoo groot en levendig zijn,
had niet de katholieke pers telkens weer
haar licht laten schijnen, om de geesten te
verlichten en tegelijk de harten te verwarmen?

Het schoonste resultaat, dat bereikt is, is
wel deze belangstelling voor de katholieke
zaak, die zich in wijden kring openbaart.
Want belangstelling wekt van zelf liefde.
en liefde telt geen offers.

Ook de met den dag groeiende belangstel-
ling voor de publieke zaak, voor zaken van
zuiver economischen of politieken aard, is
voor een groot deel aan het onvermoeid
ijveren van de „Amigoe” te danken.

En dat wij thans mannen hebben, die op
godsdienstig en maatschappelijk terrein voor-
aan staan, en met eere in de eerste rijen
strijden voor de goede zaak, zonder den
gezegenden en zegenrijken arbeid der katho-
lieke pers zou dit nauwelijks mogelijk ge-
weest zijn.

We mogen daarom gerust zonder overdrij-
ving zeggen, dat de katholieke pers voor de
missie een levenskweste was. Dit begreep
maar al te goed zijn Doorluchtige Oprichter,
die er graag alle offers voor over had, en
dat in een tijd, toen de lasten van 't onderwijs
in al hare zwaarte op het Vicariaat drukten.

En een levenskweste is, vooral in dezen
tijd, nu allerwege, ook in het missiegebied,
paganistische ideeën en tendenzen het hoofd
opsteken en steeds meer en meer de overhand
krijgen.

Nu meer dan ooit moeten we pal staan,
om de leer der Katholieke Kerk hoog te
houden, om de katholieke geloofs- en zeden-
leer in al haar schoonheid en reinheid te
doen stralen voor de velen, die door den
valschen schijn der moderne ideeën dreigen
verblind te worden, en geestelijk ten onder
te gaan.

Maar zoo de katholieke pers een levens-
kweste is voor de missie, dan is het voor
ieder trouw katholiek van zelf een geweten-
skwestie, om de katholieke pers naar vermo-
gen te steunen. En elke steun aan de anti-
christelijke, aan de Kerk vijandige pers, is
dan van zelf uit den boeze.

Dit wordt, helaas, teveel vergeten.

Als er iets is, wat onzen katholieken boven
alles ter harte moet gaan, dan is het wel de
bloei der katholieke missie. Voor wie het
katholiek geloof niet maar is een som van
verplichtingen, die men naar believen kan
nakomen of nalaten, doch een innige en diepe
levensovertuiging, zijn alle andere belangen
daaraan ondergeschikt.

Voor den waren katholiek is de Katholieke
Kerk niet maar als een historisch gebouw,
dat men met belangstelling beschouwt, dat
alleen nog maar tot ons spreekt van een
verleden, zij het dan nog zoo roemrijk ver-
leden, maar een levendig iets, een machtig
en krachtig levend lichaam, dat hoe dichter
men het nadert en er zich bij aansluit, des
te meer en inniger men den gloed en de
kracht van zijn intens Goddelijk leven ge-
voelt.

Maar dan is het ook iets onbestaanbaars,
katholiek zijn en zich niets laten gelegen li-
gen aan de vooruitgang der katholieke cul-
tuur; iets overeenigbaars, katholiek zijn en
niet tegelijk Apostel zijn van zijn katholieke
geloof; iets volkomen onbegrijpelijk, katho-
liek zijn, en niet naar vermogen steunen van
het zoo machtig middel ter verspreiding der
katholieke idee, namelijk de pers, door alle
machten ter wereld met zooveel succes ge-
hanteerd.

Geen Voorwoord, zeiden we, eerder een
Nabetrachting.

Maar toch een Voorwoord ook, voor het

TER INLEIDING.

MET het verschijnen van het laatste nummer in dit jaar,
maakt de „Amigoe di Curaçao” vijftig jaren van zijn
bestaan vol.

De huidige redactie meende, dat dit feest niet onopgemerkt
mocht voorbij gaan en achtte zich zelfs in een herdenking van dit
gouden jubilé een bevoorrechte, om het werk der broeders die zijn
voorgegaan, te overzien.

Daarom heeft zij getracht aan lezers en vrienden een beknopt
overzicht te geven in woord en beeld, van de geschiedenis van dit
blad. Ook heeft zij aan de thans nog levende redacteurs in dit
feestnummer een plaats aangeboden voor een persoonlijk woord,
alsmede aan eenige persoonlijkheden met wie de Amigoe in bijzondere
relatie staat. Aan allen die aan dit verzoek hebben voldaan en
daardoor dit blad aan betekenis hebben doen winnen een bijzonderen dank.

Om gezondheidsredenen brengt de huidige redacteur een verlof
door in Nederland, waar ook de samenstelling van dit feestnummer
heeft plaats gevonden. Bezwaren waren hieraan verbonden, o.a. dat
het archiefmateriaal niet voorhanden was, echter kon daarentegen
aan de materiele samenstelling meer zorg worden besteed als op
Curaçao, doordat de directie van „De Maasbode” zoo vriendelijk was,
ons ter beschikking te stellen de modeldrukkerij van dit Neder-
landsche Katholieke grootblad, waarvoor wij hier openlijk willen
getuigen van onzen grooten dank.

Onzen dank echter eveneens aan allen die op welke wijze ons
zijn behulpzaam geweest bij de samenstelling van dit feestnummer.

inluiden van een nieuw tijdvak, van nog
beter begripen van de groote waarde der
Katholieke pers, en haar grooten invloed op
het beschavingswerk.

Beter begripen, en als gevolg daarvan,
meer waardeeren.

Dat vraagt de moderne tijd van ons, van
allen, wie het inderdaad ernst is met hun
katholiek zijn.

Wanneer zal er eens een eind komen aan
die verderfelijke, zoogenaamd flinke, maar
in den grond der zaak allerslapste en laffe
opvatting, dat men aan zijn naam van
intellectueel man verplicht is, om alles te
lezen, groen en rijp, goed en kwaad, ja het
kwade bij voorkeur, al botst het nog zoo
hard en vierkant tegen onze katholieke be-
ginselen, de beginselen van geloof en zede-
leer in.

Reeds al te velen zijn er als slachtoffer ge-
vallen van hun halfheid en slapheid. Zij
meenden sterk te zijn en opgewassen tegen
de macht en den invloed van het kwaad.
Vóórdat zij het zelf wisten, en helaas, hoe
dikwijls zonder dat zij het zelf wisten of
merkten, was het met hun geloof gedaan.
De mensch speelt niet straffeloos met de
gaven Gods. Spelen ermee leidt tot verspil-
len. En wat men verspillt heeft, is men kwijt,
dikwijls voor altijd.

Moeten er nog meer als slachtoffer vallen

om ons van het verderfelijke dezer opvatting
te overtuigen? God verhoede het.

Enmaal overtuigd van de Goddelijke
waarheid van ons Katholiek geloof, van de
onaantastbare reinheid onzer Katholieke
zedeleer; eenmaal overtuigd, dat deze, en
deez alleen de onfeilbare waarheid Gods tot
grondslag heeft, zijn wij als katholiek aan
beider hemelsche hoogheid en schoonheid, en
Goddelijke waarde verplicht, om van ons
verre te houden alles wat onze overtuiging
kan schokken en doen wankelen, wat onze
reinheid van geest en hart kan besmetten en
besmeuren.

Dit zijn wij verplicht aan ons geloof, aan
onzen eere naam van katholiek. Wat een
macht zouden wij niet kunnen ontplooiën, op
godsdienstig, ook op maatschappelijk en
economisch gebied, als alle katholieken hier-
van diep overtuigd waren. Hoeveel groter
zouden onze macht en invloed zijn, een macht
en invloed die niet anders als der gemeen-
schap ten goede kan komen, als alle katho-
lieken aan de katholieke pers den steun
gaven, dien zij nu dikwijls, helaas, nog al
te veel, geven aan de anti-katholieke pers.

Daarom, katholieken van Curaçao, let op
Uw zaak.

Katholieke mannen van Curaçao, begrijpt
en beseft ten volle uw onafwijsbaren gewetens-
plicht, weest propagandisten voor onze
Katholieke pers! Ook van haar geldt het
woord des Heeren: „Wie niet met mij is, is
tegen mij”. Niet zonder reden heeft onze
roemrijk regerende Paus Pius XI gezegd:
„Te vergeefs zult gij kerken bouwen, missies
houden, scholen stichten. Al uwe goede wer-
ken zullen vernietigd worden, al uwe inspan-
ning zal vergeefs zijn, als gij niet tegelijk
het defensief en offensief wapen der Katho-
lieke pers zult weten te hanteeren”.

Moge dit voor allen een waarschuwing, en
tevens een aanmoediging zijn, om onze
Katholieke pers naar vermogen te steunen.

En dan met mannenmoed, hoog in onze
handen dragend het Kruis, onder den zegen
van God, den Heer der Heerscharen, vooruit,
ter verdediging van Koning Christus, tot
welzijn van Land en Volk.

Volgaarne geven wij aan allen, die zich
wijden aan het verheven werk der Katho-
lieke pers, aan allen die haar steunen, onzen
Vaderlijken zegen.



Z. H. Ex. Mgr. Petrus Innocentius
Verriet.
Apostolisch Vicaris van Curaçao.



**DE MODERNSTE EN RUIMST
GESORTEERDE MODEMAGAZIJNEN**

IN NEDERLAND: gevestigd te
AMSTERDAM, DEN HAAG, ROTTERDAM,
HAARLEM, LEIDEN, HILVERSUM, UTRECHT,
DORDRECHT, ARNHEM, NIJMEGEN,
GRONINGEN, LEEUWARDEN

IN OOST-INDIE: gevestigd te
BATAVIA en SOERABAYA. Verkoop-
agentschappen te MEDAN en BANDOENG

GERZON



Op aanvraag zenden wij U
regelmatig onze fraai geillus-
treerde Catalogi naar onze
Overzeesche klanten in Oost-
en West-Indië. Bestellingen
per post worden met de
meeste zorg uitgevoerd.

GERZON - AMSTERDAM

'N HECHTE BAND, DE MAASBODE

Een hechten band tusschen het Moederland en de Koloniën vormt een
abonnement op de groote Nederlandsche katholieke courant.

Voor de katholieke Nederlanders in West-Indië DE MAASBODE! Het
voornaamste katholieke dagblad van Nederland met ochtend- en avond-editie.

DE MAASBODE is uitgebreid, overzichtelijk, typographisch keurig verzorgd
en rijk geïllustreerd en brengt naast het belangrijke dagelijksche nieuws een
schat van wetenswaardige en gezellige lectuur.

De abonnementsprijs voor West-Indië is dezelfde als die voor Nederland en
bedraagt, bij toezending per zeepost, slechts f 4.50 PER DRIE MAANDEN.

Wil men DE MAASBODE extra vlug ontvangen dan is toezending per
per land-mail en dan bedraagt de prijs f 10.00 PER DRIE MAANDEN.

Overbruggt den afstand, die U van Nederland scheidt, door 'n abonnement op

DE MAASBODE

BUREAU TE ROTTERDAM - - GROOTE MARKT 30.



Sedert 1775 ging de vraag naar
Hulstkamp's Oude Genever met volle
zeilen vooruit. Door niet te teren op
ouden roem, doch door voortdurend
een oog in 't zeil te houden en zich
aan te passen aan moderne fabricatie-
methoden, zal Hulstkamp ook in de
toekomst voor niemand de zeilen
behoeven te strijken.

HULSTKAMP

Hulstkamp - een klinkende naam

Agenten voor Curaçao:

Firma MENSING & Co.

Postbus 125 - Curaçao

EEN MOOIE KANS



REEDS 25 JAAR LANG verschijnen in Holland de prachtige
Verkadé's albums, boeken over het leven der natuur, met meer
dan 140 schitterend gekleurde plaatjes en boeiende tekst, werke-
lijk een kostelijk bezit, doch tot nu toe alleen in Holland
verkrigbaar.

Thans hebben wij U echter goed nieuws mede te deelen: op
een bepaald aantal Verkadé's artikelen wordt n.l. één verpakking
voorzien van een bon voor een gevuld Verkadé's album.

Na inzending van een dergelijke bon ontvangt U het album
gratis en franco. Gebruik dus regelmatig Verkadé's KOEK,
BESCHUIT, BISCUIT, WAXINELICHTEN, TOFFEE, enz. om
spoedig een goede vondst te doen!

VERKADE - ZAANDAM

TIELEMAN & DROS

CONSERVEN FABRIEK LEIDEN HOLLAND



EXPORT NAAR ALLE
TROPISCHE GEWESTEN
LEVERANCIERS VAN
ALLE BELANGRIJKE
STOOMVAART
MAATSCHAPPIJEN

ONTWERF BOELAARS

VAN ONZE REDACTEUREN.

DE APOSTELN DER PERS

DE uitspraak, dat de Apostel Paulus in dezen tijd journalist zou zijn geworden, is op zijn gunstigst beoordeeld, een zeer verouderde, die thans ook geen opgang meer maken zal. Toch kunnen we nog immer spreken van een apostolaat der Pers. En elders in dit blad hebben we, volgens een woord van Veulliot, wat op onze voorgangers van toepassing was, gemeend het woord „apostel” met meer recht op hen te hebben mogen toepassen.

We willen deze bladzijde wijden aan de gedachtenis van hen, die in dit apostolaat aan de Amigoe hebben meegewerkt.

We openen de reeks met:

JORDANUS ENGELBERTUS ANTONIUS ONDERWATER. Ord. Praed.

Geboren 9 November 1850. Priester gewijd 15 Augustus 1876. Aankomst op Curaçao 17 Juni 1881. Redacteur 1 Januari 1884—12 April 1887. Gestorven 13 October 1891 te St. Martin.

Van een zeer verdienstelijken eersten redacteur. Men hier overnemen een gedeelte van het necrologium, wat de Amigoe op 24 October 1891 bij het bericht van zijn afsterven schreef:

Engelbertus Antonius Onderwater werd den 9 November 1850 te Leiden geboren. De opvoeding zijner jeugd werd toevertrouwd aan de Eerw. Zusters Dominicanessen te Schiedam, die de eerste zaden van deugd en godsvreugd in zijn hart stortten, die Gods genade weldra zegenrijk ontkiemden deed. Zijn geopenbaard verlangen om priester te worden, was de oorzaak, dat zijn voogden — want reeds vroeg was hij een wees — hem naar het College der Predikheeren in Nijmegen zonden, waar hij zich spoedig als een talentrijk student onderscheidde en de humaniora glansrijk doorliep. In September 1869 trad hij in de Orde der Dominicanen, waarin hij, als student in de wijsbegeerte en godgeleerdheid, de schoonste verwachtingen voor de toekomst beloofde. Na zijne wijding werd hem een professoraat aangeboden aan het college der Predikheeren te Nijmegen.



J. E. Onderwater O. P.
Eerste redacteur.



G. W. Willems O. P.



J. E. Bebelmans O. P.

Zijn loopbaan scheen van toen af bepaald en zou waarschijnlijk een literairische zijn. De oude talen en de letterkunde, die hij onderwees, de verdienstelijke letterkundige proeven, die in een Nederlandsch tijdschrift van naam reeds verschenen waren, wettigden eenigszins dit vermoeden. Maar de Voorzienigheid had anders besloten en in 1881 landde hij op Curaçao.

Buiten het gewone parochiewerk zocht daar zijn onvermoeide ijverzucht naar meerderen arbeid. Daarenboven begrepen zijn oversten van den eenen kant, dat hij de talenten door God hem geschonken, niet ongebruikt mocht laten liggen: van den anderen kant, dat het katholicisme op Curaçao weerloos stond tegenover de mogelijke aanvallen, die tegen zijn dogma's, zijn plechtigheden of zijn bedienaren konden gericht worden. Dat was de oorsprong van het katholieke Curaçaosch orgaan, de „Amigoe di Curaçao”.

...Het deed ons goed, zoo schreef de „Amigoe” verder, dat al onze collega's op dit eiland een woord van nagedachtenis hebben gewijd aan dien medestrijder. Het was ons een innige voldoening, toen wij zagen hoe onze collega, El Imparcial van zijn waardeering blijk geeft, en hartelijk drukken wij hem de hand bij de betuiging zijner deelneming, die hij ons toezendt. Men heeft het gevoeld: de Curaçaosche pers heeft een wakkeren strijder verloren. Bijwijlen trad hij als tegenstander op, maar immer als een eerlijke, een ridderlijke, die met open vizier in het strijdperk trad en zijn wapenen hanteerde met een juistheid, die den geoeffenden strijder kenmerkt.

De tweede redacteur was Pater **GREGORIUS WILLEM WILLEMS** Ord. Praed.

Geboren 26 April 1855. Priester gewijd 15 Augustus 1880. Aankomst op Curaçao 7 April 1883. Redacteur 12 April 1887 —15 Juli 1888. Vertrokken van Curaçao 14 April 1913. Thans rector te Hatert bij Nijmegen.

Het redacteurschap van Pater Willems was slechts van tijdelijken aard en zoo spoedig dan ook Pater Bebelmans een weinig op Curaçao was ingeburgerd werd door deze de redactiestaf overgenomen.

JACOBUS ENGELBERTUS BEBELMANS. Ord. Praed.

Geboren 11 October 1857. Priester gewijd 22 December 1884. Aankomst op Curaçao 11 November 1887. Redacteur 15 Juli 1888—7 Maart 1895. Vertrok van Curaçao 7 Maart 1895. Gestorven 7 September 1896.

Voor de levensbijzonderheden nemen we over wat de Amigoe schreef bij het afsterven van dezen redacteur.

Engelbertus Jacobus Bebelmans werd den 11 October 1856 te Rotterdam geboren. Zijn geopenbaard verlangen om priester te worden was de oorzaak dat zijne ouders hem naar het college der Predikheeren te Nijmegen zonden, waar hij zich spoedig als een talentvol student onderscheidde en de humaniora glansrijk doorliep. In het klooster der E.E. Paters Dominicanen te Huizen ontving hij het kleed van den H. Dominicus.

Intusschen nog, voor dat hij priester was geworden, werd hij aangesteld als professor in de humaniora aan het Nijmeegsch college, welke bediening hij ook na zijne H. Priesterwijding eenigen tijd met eere bleef vervullen. Zijn loopbaan scheen van toen af bepaald en zou waarschijnlijk eene literaire zijn. De verdienstelijke letterkundige proeven, die in het maandschrift de „Rozenkrans” verschenen, waarvan hij een tijd lang redacteur was, wettigden dit vermoeden. De Voorzienigheid had echter over den jeugdigen, talentrijken priester anders besloten. Zij riep hem tot het apostelambt.

Curaçao, waarheen hij zich op bevel zijner oversten in October 1887 begaf, mocht weldra den invloed van zijn Apostolischen arbeid ondervinden. De geloovigen van Aruba, Santa Rosa, Pietermaai en Otrabanda leerden den eenvoudigen, binnelijken priester liefhebben. In de weinige jaren van zijn verblijf alhier won hij zich de hoog-schatting van geheel Curaçao. De armen ver-eerden hem als hun wel-doener, de katho-lieken beminden hem, andersgezinden ge-voelden zich vereerd met zijn vriendschap.

De oprichting en eerste jaren van het katholieke weekblad Amigoe di Curaçao mogen wij bij onzen lezers als bekend veronderstellen. De degelijke en dikwerf scherpe artikelen noodig gebleken in de eerste jaren van zijn bestaan, doen ons nog met weemoed denken aan de welversneden pen van den thans nog met eere genoemden Pater Onderwater, aan wien Z. D. H. Mgr. Petrus van wijk, z.g. de redactie van het nieuwe weekblad had toevertrouwd. Pater Bebelmans scheen de aangewezen persoon om dat er-deel te aanvaarden, toen Sint Martijn een nieuwen werkkring opende voor pater Onderwater, die op dat eiland te vergeefs heil ging zoeken voor zijn geschokt zenuwgestel.

De laatste jaargangen van de Amigoe li-gen ons nog versch in het geheugen. Zeker, aan geen bekwaam hand kon het weekblad

worden toevertrouwd. Vriend en vijand kan het getuigen, dat hij immer optrad met open vizier, eerlijk, ridderlijk en dat de sierlijkheid van zijn stijl, met de juistheid waar-mede hij de wapenen hanteerde den geoeffen-den journalist kenmerkten.

Ook het hooge bestuur onzer kolonie wist pater Bebelmans gaven te waardeeren, ge-tuige zijne benoeming tot lid der schoolcom-missie. Ook hier wederom won hij de achtung en het vertrouwen zijner geëerde medeleden, door zijn binnelijken, eenvoudigen karakter.

Helaas! dat zulke gaven niet langer Curaçao mochten ten dienste staan. Een sle-pende ziekte tijdens zijne parochieele bedie-ning opgedaan sloopten de lichaamskrachten van den fysiek zoo sterk gebouwden pries-ter, zij noodzaakte pater Bebelmans te gelijk met zijn hoogverreeden Bisschop Mgr. Joos-ten verlot te vragen tot herstel zijner ge-zondheid in 't moederland. Ook daar, niet-tegenstaande de zorgvuldigste verpleging wilde de ziekte niet wijken, maar verer-gerde.

Hoe getuigen zijn brieven, die hij ons van uit Holland toezond van de zekere verwach-tiging eenmaal en wel spoedig Curaçao wed-er te zien, Curaçao en zijn bevolking, die hij had lief gekregen in zijn bijna 10-jarig ver-blijf onder ons. De Voorzienigheid beschikte het anders. Pater Bebelmans heeft dan zijn arbeidzaam leven geëindigd in den betrekke-lijk nog jeugdigen leeftijd van 40 jaren.

Tot zoover de Amigoe di Curaçao. Ook de Curaçaosche Courant, de Imparcial en La Verdad schreven zeer waardeerende woorden over deze te vroeg ontvallen redacteur.

REGINALDUS BERNARDUS JOANNES ANTONIUS REGOUIN. O. P.

Geboren 15 Augustus 1861. Priester gewijd 10 Augustus 1890. Aankomst op Curaçao 27 Mei 1891. Redacteur van Februari 1895—Maart 1896. Vertrokken van Curaçao 3 Sept. 1901.

Na zijn terugkeer uit Curaçao was pater Regouin jarenlang pastoor te Nijmegen, waar hij thans nog zijn belangstelling bewaart voor de Katholieke pers op Curaçao, gelijk uit onderstaande bijdrage blijkt, waarvoor we hem zeer dankbaar zijn.

Nijmegen, 16 Juli 1933.

In de eenzaamheid van het Sint Domini-cusklooster te Nijmegen, waarin ik na een pastoraat van 26 jaren, naar men zegt, een welverdiende rust geniet, bereikt mij het blijde bericht, dat de Amigoe di Curaçao zijn vijftig-jarig bestaan gaat herdenken. Mis-schien zijn er nog ouden van dagen die zich mijner gedenken. Met hen en voor hen wil ik eenige data vastleggen en tevens een be-wijs geven van mijne sympathie voor het nuttige werk, dat de Amigoe na 50 jaar verricht heeft. Mijn relatie met de Amigoe is niet van langen duur geweest, slechts een jaar, van Februari 1895 tot Maart 1896. Mijn onmiddellijke voorganger als redacteur van de Amigoe was rev. pater Bebelmans, een man van veel kennis met een goede pen en daarbij algemeen geacht. In Curaçao stond men in dien tijd, toen het aantal paters nog niet talrijk was altijd voor verrassingen. Op een morgen van Maart 1896 kwam de schuit van Bonaire binnen met een zieke aan boord, namelijk met rev. van Rijn, pastoor van de Playa. De leegte plaats moest worden aange-vuld, men stond voor de quaresma, goeden raad was duur en dus besloot de Provicaris, pastoor Ambrosius van Baars, den redacteur van de Amigoe te zenden. Dienzelfden mid-dag vertrok hij met dezelfde bark naar Bonaire, dat was het einde van zijn redac-teurschap. Drie maanden verbleef ik op de Playa, vijf maanden op de Rincon, daarna nog een maand op San Willibrordo om in November van dat zelfde jaar voorgoed op-geborgen te worden op het seminarie te Scherpenheuvel.

Tot mijn genoegen kan ik nog mededeelen, dat ik tijdens den duur van mijn redacteur-schap een zeer bekwaam medewerker had in den persoon van den WelEd. Heer J. Hamelberg, destijds archivaris der kolonie. Zijne artikelen opgedolven uit het archief vielen bij velen in den smaak en gaven aan de Amigoe een officieel tintje.

En nu staat de Amigoe daar in de volle fierheid van zijn 50-jarig jubilé. Het heeft niet aan strijd ontbroken, maar Gode zij dank haar devies is onbesmet gebleven. Veel heeft de Amigoe bijgedragen om het godsdienstig en zedelijk peil der kolonie te verhoogen. Moge zij nog tal van jaren voortgaan in



P. B. Regouin O. P.

denzelfden geest. De gelegenheid is te mooi om deze niet te benutten en daarom roep ik aan vrienden en kennissen van harte een bon dia toe.

p. f. REG. REGOUIN, O. P.
Em. Pastoor.

FERDINAND JACOBUS ANTONIUS VAN DEN DONK.

Geboren 5 Juni 1862. Priester gewijd 6 Sep-tember 1896. Aankomst op Curaçao 7 September 1886. Vertrok 26 Maart 1919. Gestorven 17 April 1920.

De Eerwaarde heer van den Donk kwam op Curaçao als onderwijzer, maar werd daar 6 September 1896 priester gewijd. We konden niet achterhalen of hij ooit officieel als redac-teur van de Amigoe is aangesteld, maar toch heeft hij eenige malen de redactiestaf ge-voerd, zij het dan ook ad interim. Zeer veel echter heeft hij in de jaren dat hij op Curaçao werkzaam was, in het blad geschre-ven en verdient als bijzonder medewerker zeker in dit feestnummer een plaats. Evenzoo is het met den priester

VICTOR CORNELIS ZWIJSEN.

Pater van de Congregatie O. L. Vr. Moeder van Barmhartigheid. Geboren 19 Dec. 1858. Priester gewijd 3 Juni 1882. Aankomst op Curaçao 13 Oct. 1894. Vertrokken 1 Aug. 1909. Gestorven 4 Juni 1930.

Pater Victor Zwijsen heeft behalve door tal van artikelen zich ook nog zeer verdien-stelijk gemaakt als dichter voor de Amigoe bij groote feesten of plechtige gelegenheden. In talrijke jaargangen vinden we o.a. ieder jaar tegen 31 Augustus een feestgedicht op H. M. de Koningin, waarvoor de dichter dan telkens een persoonlijke dankbetuiging terug-ontving.

Pater Victor Zwijsen was ook de eerste redacteur van het Katholieke Volksblad La Cruz, en na zijn terugkeer uit Curaçao eenige jaren hoofdredacteur van het Katholieke dagblad „De Tijd” te Amsterdam. Hij over-leed als rector van het krankzinnigengesticht te Coudewater.

HYACINTHUS ALOYSIUS CHRISTIAAN BAARS. Ord. Praed.

Geboren 11 Maart 1865. Priester gewijd 15 Augustus 1891. Aankomst op Curaçao 6 Juni 1892. Redacteur Februari 1897 —November 1901. Vertrokken van Curaçao 20 Nov. 1901. Overleden te Utrecht 11 April 1923.

Onder deze redacteur werd op 1 April 1900 de eerste courant gedrukt op de eigen druk-kerij.

RAYMUNDUS JOANNES CLEMENS WAHLEN. Ord. Praed.

Geboren 11 Januari 1871. Priester gewijd 10 Augustus 1896. Aankomst op Curaçao 31 Augustus 1898. Redacteur van de Amigoe van 1901—1918.

Na het jaar 1918 nam Pater Wahlen verder de redactie op zich van het in het papia-mentsch versijndend weekblad La Cruz, wat thans verreweg de meest gelezen krant is van het gebiedsdeel.

Enkele jaren geleden werden de verdien-ten van dezen Missionaris geëerd door zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Het doet ons genoegen een plaats te kun-nen geven aan onderstaande bijdrage van dezen oud-redacteur.

Mgr. van Ewijk ten volle overtuigd van de hooge noodzakelijkheid een eigen courant te moeten uitgeven, stichtte de Amigoe di Curaçao tot verweer tegen de menigvuldige aanvallen van de R. K. Missie in de Cura-çaosche pers.

In Pater Jordanus Onderwater had de Bisschop een alleszins begaafd en bekwaam redacteur gevonden, maar diens opvolgers waren te zeer overladen met Missiearbeid om nog veel tijd beschikbaar te hebben voor redactiewerk. Zoo kon het blad in den be-ginne slechts uiterst langzaam groeien en tot ontwikkeling komen.

Nieuwtjes schrijven en polemiek voeren ging nog, maar voor een degelijk hoofdartikel ontbrak dikwijls de noodige tijd. Dan werd De Graafsche Courant of een ander op Curaçao minder verspreid blad, een uitkomst in den nood en leverde 'n mooi hoofdartikel en tweede artikel.



F. J. A. van den Donk.

De gestadige wisseling van redacteur hielp ook al niet mee om de Amigoe die, als uit-gegeven door de R. K. Geestelijkheid, eenig prestige had op te houden, tot hooger bloei te brengen.

De redactie werd door de Paters als een bijbaantje beschouwd, waarvoor niemand werd opgelegd en dat een ieder zoo gauw mogelijk op eens anders rug trachtte te schuiven.

Is het dan wonder, dat eindelijk door de Oversten, die de krant op hooger peil wenschten, werd ingezien, dat het redigeeren van een courant evenzeer Missie-arbeid was als al het andere werk en een vol man eischte, die hoofdzakelijk daaraan zijn tijd besteden kon?

Maar in een Missie zijn de werkers immer weinig en het werk altijd veel. Telkens werd het met een nieuwen redacteur beproefd, maar ook herhaaldelijk ging de redactie weer onder in de geestelijke bediening.

In Augustus 1901 kwamen echter op het onverwachts door opheffing van het Groot Seminarie Scherpenheuvel meerdere arbeiders vrij voor den wijngaard des Heeren en zoodoende kon toen ook gedacht worden aan de benoeming van een afzonderlijk redacteur van de Amigoe.

Het lot viel op Jonas; de overige oud-pro-fessoren kregen een mooie pastoors plaats, terwijl de President van het Seminarie, de Zeereerw. Pater R. Regouin met de Eerw. Broeders naar Holland repatrieerde.

Het redactie-archief, mij overgedragen, be-stond uit een schaar, een lijmpot en een doos knipsels. Geen klapper, zelfs geen volledige collectie der verschenen jaargangen.

Toen voor de eerste maal een officieel Gouvernementsstuk verscheen in de Amigoe, dachten ze, dat ik het gestolen had. En toch had ik er eerlijk den heer Neumann, den Gouvernementsdrukker, een dubbeltje voor betaald, want een tarief bestond er toen nog niet, daar niemand die stukken kwam kopen.

Door geregelde publicering dezer stukken wist de Amigoe de belangstelling voor open-bare aangelegenheden bij het publiek op te wekken en te onderhouden. Thans bestaat er wel degelijk een tarief voor Gouvernements-stukken en zijn verschillende personen er op geabonneerd.

De zaal van den Kolonialen Raad werd door geen publiek bezocht en de vergaderin-gen, zelfs over de begroting, door bijna niemand bijgewoond.

De toenmalige voorzitter, de heer van der Bossche, was zoo vriendelijk mij een stoel te laten brengen en een plaats aan te wijzen naast den onder-voorzitter. De leden van den Raad schenen de belangstelling van de Amigoe te waardeeren, want al heel spoedig vroegen de heer Charles Jones en diens vriend, de heer R. Royer, een tafel voor de pers, die achter in de zaal kwam te staan, waar nu nog de perstribune is.

De leden van den Raad gingen nog verder in hun appreciatie en bij voorkomende vaca-ture stelden zij den redacteur van de Amigoe candidaat. Met hoofdschudden beduidde ik den heeren, dat daar niets van komen kon en zoo bracht een R. K. Geestelijke het in den Curaçaosche Raad slechts tot een her-stemming.

Behalve de zittingen van den Kolonialen Raad werden ook de vergaderingen van het Algemeen Nederlandsch Verbond en Onze Vloot, waarvan de redacteur mede-oprichter was, trouw bijgewoond en verslagen, evenals de verschillende andere publieke bijeen-komsten. Kortom men zag den redacteur overal en des Donderdags geregeld op het kantoor van den K. W. I. M. bij den heer de Vries en op de Gouvernementssecretarie, bij den heer Hamelberg.

Alle hoofdamtbanen waren ons bevriend, een klein briefje was genoeg om ten allen tijde de noodige inlichtingen te bekomen, welke gaarne werden verstrekt. Zoo ontwik-kelde zich de Amigoe tot de hoogte van een betrouwbare courant, waarin de geschiedenis der Kolonie en van de Missie zoo volledig mogelijk werd geboekt.

Nieuw benoemde Gouverneurs en hoofd-amtbanen gingen geregeld in Den Haag op het Ministerie zich op de hoogte stellen van hun nieuwen werkring en ontvingen daar ter inzage de laatste jaargangen van de Amigoe. Een bewijs dat de hoogere autoritei-ten toch wel enig gezag aan de Amigoe toe-kenden.

Een abonnement op de knipsels van Vaz Diaz overtuigde ons, dat de Vaderlandsche pers goede nota nam van ons blad. Ook in de Koloniale Raad, in Eerste en Tweede Kamer werd de Amigoe aangehaald. Dank-baar herinneren wij aan den heer A. C. A. van Vuuren en Mgr. Dr. Nolens z.g.

Het beste bewijs, dat de Amigoe in den smaak viel, was wel de spontane medewer-king van confraters en leeken.

De hoogstaande originele Dities en Datjes van Jan Paul kregen een welverdiende ver-maardheid.

De Geschiedkundige Sprokkelingen van den Zeereerw. Pater A. Euwens werden met graagte gelezen en als kostbaar materiaal zuinig bewaard.

De Bovenwindsche Stemmen en Corres-pondenties van de eilanden Aruba en Bonaire vestigden de aandacht der lezers op deze, ook grootendeels op Curaçao onbekende eilanden.

En dit alles toen er nog niks te koop was op Curaçao en er in de verste verte nog geen olielucht te bespeuren viel.

Saa en taai was het leven en het kostte heel wat moeite iederen Zaterdag de krant eenigszins lezenswaard te maken.

Allemaal anders is dit nu geworden met de glorierijke intree van het groot-bedrijf, de olie, fosfaat en scheepvaart. De handel bloeide als nimmer te voren. Niet meer is Curaçao alleen bekend om zijn olienootjes en



Victor C. Zwijsen.
Congr. O. L. Vr. Moeder van Barmh.



H. A. Baars O. P.



R. J. Wahlen O. P.



M. H. Kösters O. P.



P. A. Euwens O. P.



Jan Paul Delgeur O.P.

likeur. Het is een wijdvermaarde oliehaven geworden, er is leven; er is vertier; ook nog nu, schoon de boomtijd al lang voorbij is. Heel wat zwaardere eischen worden er thans gesteld aan het redacteurschap dan in 1901, toen alles nog onder den rotsigen bodem

verborgen lag en niemand Curaçao zulk een schitterende toekomst had durven voorspellen. Maar het is geen geringe verdienste van de Amigoe gestadig te hebben meegewerkt aan de ontwikkeling der Kolonie, nu vijftig jaren lang.

Het redacteurschap is in goede handen, die het blad mogen brengen tot nog hooger bloei in de lengte van dagen.

MARCOLINUS HERMANUS JOSEPHUS KÖSTERS. Ord. Praed.
Geboren 21 October 1889. Priester gewijd 10 Augustus 1915. Aankomst op Curaçao 14 Maart 1918. Vertrokken van Curaçao April 1927. Thans Duitsch zielzorger te Amsterdam.

AMBROSIOUS PETRUS EUWENS. Ord. Praed.
Geboren 6 Juli 1868. Priester gewijd 15 Augustus 1893. Aankomst op Curaçao 26 Juli 1896.

Was sinds zijn komst op Curaçao een zeer gewaardeerd medewerker en van Maart 1919 tot November 1926 met de redactionele leiding belast. Vooral zijn artikelen op historisch gebied trokken zeer de aandacht en zeer terecht noemde het Koloniaal Weekblad hem onlangs Pater Euwens de beste historicus van Curaçao. Doch ook zijn artikelen op ander gebied werden met belangstelling gelezen. Uit latere jaren noemen we de kwes-



P. I. Verriet O.P.

tie der watervoorziening en oeververbinding. Van de talrijke rapporten die specialisten als Boeke, Rutgers, Kraus, Molengraaf, etc. over 't gebiedsdeel schreven, vinden we van zijn hand in de Amigoe, steeds beredeneerde verslagen en degelijke kritiek.

Enkele jaren geleden werd hij om zijn verdiensten door H. M. de Koningin benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Tot onzen spijt hadden wij bij het afdrucken de door hem beloofde bijdrage nog niet ontvangen.

JAN PAULUS DELGEUR. Ord. Praed.
Geboren 24 October 1869. Priester gewijd 10 Augustus 1896. Aankomst op Curaçao 18 Juli 1897. Overleden

Ofschoon Pater Delgeur nimmer de redactie gevoerd heeft van het jubileerend weekblad, verdient toch zijn naam hier vermelding, om zijn meer dan dertig-jaren medewerken. Pastoor op St. Eustatius stuurde hij zijn eerste pennevrucht als ingezonden stuk, welke zoo insloeg, dat in het volgende nummer een schrijver kwam van „dat smaakt naar meer”, en sindsdien zijn geregeld blijven verschijnen zijn „dijtes en datjes”, eerst van St. Eustatius, later van St. Martin en ten slotte van Curaçao.

Hij was de man van onder de streep, met een populariteit onder het lezend publiek, als in onze vijftig jaren, geen redacteur mischien ooit genoten heeft.

Met zijn eigen stijl, frisch en vlot, wist hij al lachend de waarheid te zeggen, maar zeer dikwijls ook gevoelige waarheden.

Een woord van hulde aan dezen buiten-



H. M. Hulsman O.P.

Tegenwoordige redacteur, thans met verlof.

gewonen medewerker zou in dit feestnummer zeker niet mogen ontbreken.

PETRUS INNOCENTIUS VERRIET. Ord. Praed.

Geboren 4 November 1880. Priester gewijd 15 Augustus 1905. Aankomst op Curaçao 10 Mei 1909. Redacteur December 1926—Mei 1931.

Was oprichter en redacteur van de in de volkstaal geschreven Union, het orgaan van de Curaçaosche R. K. Volksbond, en werd in November 1931 benoemd tot Apostolisch Vicaris van Curaçao.

MAURUS HULSMAN. Ord. Praed.

Geboren 23 Juni 1891. Priester gewijd 15 Augustus 1918. Aankomst Curaçao November 1926. Redacteur sedert Mei 1931.

Na eenige jaren redacteur te zijn geweest aan het Nederlandsche blad de Waalbode, kwam hij naar Curaçao, was eerst medewerker, later redacteur. Tijdens zijn verlof wordt de redactie waargenomen door Pater

REGINALDUS DELLAERT

Geboren 9 Mei 1897. Priester gewijd 1 April 1923. Aankomst op Curaçao 1924.

Tot zijn spijt, ontving de samensteller op zijn verzoek om portret en bijdrage, nog geen antwoord.

CREDO PUGNO

NDER dit hoofd, het devies van den grooten emancipator der Nederlandsche katholieken, Dr. H. Schaepman, meenen wij hier eenige regels te mogen wijden aan de vijftig-jarige redactie van het jubileerende weekblad.

Ook de Amigoe zou in zijn devies, deze woorden hebben kunnen neerschrijven Credo-pugno. Want zijn tien lustra hebben bestaan in een geloovend strijden en een strijdend gelooven.

Immers het weekblad was niet gesticht om de nieuwsbladen met een te vermeederen, zooals de eerste redactie in het program zeide: maar het was een stuk Apostolaat.

Just kort voor de oprichting van dit Curaçaosche weekblad had de toenmalige Paus Leo XIII geschreven: „Een goede katholieke krant is een voortdurende Missie”. En de Bisschop van Curaçao in die dagen Mgr. P. van Ewijk, voelde evenzeer de groote noodzakelijkheid van een katholieke blad, om een tegenweer te hebben tegen de aanvallen, waaraan het katholieke geloof op Curaçao iedere week bloot stond van de zijde der niet-katholieke bladen.

In den strijd dus werd het katholieke blad geboren; in Pater Jordanus Onderwater vond Mgr. van Ewijk een strijdbaar redacteur en de eerste jaargangen van de Amigoe dragen ook duidelijk een polemisch karakter.

Hewel de vorm der eerste Amigoe's, een kraak is, is toch de inhoud van de eerste jaargangen veel meer overeenkomend met het Nederlandsch polemische tijdschrift, wat we uit die dagen kennen, „het dompeltje van den ouden Valentijn”.

Toch valt er wel een duidelijk pogen waar te nemen, om aan het blad het zoogenaamde continentaal-katholieke-pers-type te geven, d.w.z. een blad met algemeenen inhoud, met berichten over politiek, handel en nijverheid, industrie en landbouw, literatuur en kunst, en gemengd allerlei.

Het was heel begrijpelijk dat een Nederlandsche redactie deze richting insloeg, daar teoertijd en ook nu nog, de Duitse, Nederlandsche, Belgische en Fransche katholieke dagbladen van dat uitgesproken type zijn. Zij willen bovendien niet alleen nieuwsbladen zijn, doch ook organen, waarin de meningen openlijk tot uiting komen, al zorgen ze er ook angstvallig voor, dat ze niet tot het type-kosterblaadje vervallen.

Uit utiliteitsgronden geven deze dagbladen zich soms een zuiver wereldsch cachet of hullen zich in het gewaad der neutraliteit om die lezers niet van zich te vervreemden, die geen uitgesproken clericaal blad of een partij-organ wenschen.

We schreven dan, dat de Amigoe-redactie steeds gepoogd heeft dit perstype te bewaren: maar in dat pogen is men niet steeds geslaagd.

En waarom niet?

De groote Fransche katholieke journalist Louis Veuillot schreef eens: J'ai pratiqué la presse toute ma vie, et je l'aime pas: je pourrais dire, que je la hais; mais elle appartient à l'ordre respectable des maux nécessaires. „Ik ben geheel mijn leven journalist geweest en toch hou ik niet van dat beroep; ik zou zelfs kunnen zeggen, dat ik het haat, maar de krant is een noodzakelijk kwaad”.

Veuillot wilde hiermee zeggen, dat zijn Journalisme niet zozeer roeping was, maar meer Apostolaat.

Dit kunnen hem nazeggen de verschillende redacteurs die aan de Amigoe in den loop der jaren hun krachten gegeven hebben.

In een Missie met betrekkelijk weinig arbeidskrachten zal het steeds moeilijk zijn een geschikt persoon te vinden, die met de leiding van een krant kan belast worden.

Bij de oprichting en stichting van een leerstoel in de Journalistiek aan een onzer Nederlandsche Universiteiten is er uitdrukkelijk en herhaaldelijk op gewezen, dat een journalist niet gemaakt kan worden: het is een aanleg, een roeping, een kunst.

En hiermede worden aanstonds verklaard de moeilijkheden, die er bijna steeds waren bij het vinden van geschikte redacteurs voor de Amigoe di Curaçao. Daar kwamen nog bij de vele tijdelijke waarnemingen die steeds noodig waren bij verlof of ziekte; dan de meer of minder hooge opvattingen die de

Elke steun aan de anti-christelijke, aan de kerk vijandige pers, is uit den boeze.

Woorden Mgr. VERRIET.

leidende persoonlijkheden hadden van de belangrijkheid van het ambt van redacteur. Wat schrijver dezes hier bedoelt, wordt eenigszins verduidelijkt in het artikel, wat de vroegere redacteur P. Regouin geschreven heeft in dit feestnummer.

Onder de geestelijkheid, waaruit de redactie op Curaçao gerecruteerd moest worden, was momenteel mischien wel een goed apologet, een goed predikant, een goed stylist te vinden, maar een goed journalist was dikwijls zeldzaam.

Vandaar de up and downs, waardoor de waarde der jaargangen zeer varieeren.

Veel, al te veel zelfs, werd dikwijls geknipt, ook uit vroegere jaargangen. Halve kolommen necrologia werden soms letterlijk overgeschreven, alleen dan met verandering van naam en data.

Sommige Amigoe's zelfs missen alle plaatselijke kleur. Is er dan toen dat heele jaar niets bijzonders gebeurd, zoo vroegen we ons af, wat een aanleiding kon geweest zijn tot een dergelijk hoofdartikel? Hoofdartikelen van heele jaargangen konden evengoed geplaatst worden in Nederlandsche katholieke bladen, en waren dan ook dikwijls met of zonder bronvermelding aan dergelijke bladen ontleend.

Andere jaargangen echter zijn echter uitingen van de historie contemporaine en leven geheel mee met het wel en wee van het gebiedsdeel. Geen nieuwe bron van welvaart kon worden aangeboord, of de Amigoe wist er dan de belangstelling voor te wekken en voor de geschiedbeschrijving van Curaçao zal men deze jaargangen niet zonder schade kunnen missen.

In het gedenkboek: „Het Katholieke Nederland” schreef in 1913 het toenmalige kamerlid A. C. A. van Vuuren de vleeiende getuigenis: „De uitwerking van den Amigoe op de openbare mening is dan ook steeds meer zichtbaar. Op dit oogenblik is de Amigoe onbetwist het best geredigeerde en belangrijkste blad in de Kolonie”.

Met een enkel woord spraken we reeds over het polemische karakter der eerste jaargangen van de Amigoe. Toch vinden we in die eerste jaargangen echter niet een volledige weerklink van wat het publiek uit de toenmalige Curaçaosche pers te hooren kreeg; want een artikel van 28 Februari 1885, getiteld: „De Curaçaosche Courant en de Katholieken van Curaçao” spreekt over „de achterbuurt der Curaçaosche pers en met de luiden die daar wonen, kunnen we als fatsoenlijk man geen polemiek aangaan”.

Op een bepaalde Curaçaosche pers werd dus door de Amigoe niet gereageerd.

Polemiek vinden we in die jaargangen dan ook haast uitsluitend met de Curaçaosche Courant, die echter ook weldra den goeden toon scheen kwijt te raken, zoodat op 28 Februari 1885 de Amigoe ook met dit blad den eerlijken strijd opzette en een artikel schreef:

De Curaçaosche Courant en de Katholieken van Curaçao.

We doen uit het artikel enkele grepen:

„De C. C. kan op een onafzienbare reeks van artikelen, neen, van copieeringen uit de Nederlandsche couranten met fierheid wijzen, die zij haar overlang leven bijeen heeft gebracht.

De C. C. toch, vooral sinds zij zulke helpers gekregen heeft, zakt hoe langer hoe meer naar de achterbuurt der Curaçaosche pers, en met de luiden die daar wonen, kunnen wij als fatsoenlijk man geen polemiek aangaan. En zelfs afgezien daarvan, hoe kan men met iemand redeneeren, die zoo onlogisch is dat hij stokstijf blijft volhouden, dat tweemaal twee niet vier maar vijf is? of disputeeren over historie met iemand, die getracht heeft haar te leeren alleen uit den een of anderen roman van de laagste soort? Wij zouden naderhand nimmermeer den gewijden tempel der Historia durven binnentreden, indien zij wist, dat wij over Haar Edede gesproken hadden met lieden, die haar zoo door het slijk sleuren, als de helpers der C. C. dezer dagen gedaan hebben; want in allen ernst, de veriditeit van Moeder de Gans, in hare vertelsels van Roodkapje en Blauwbaard, steekt nog heerlijk af bij de would-be-historische beschouwingen van straks genoemde haspelaars.

De C. C. kan nu gerust voortgaan, elken Vrijdag hatelijkheden voor hare katho-

like lezers op te dischen, geholpen door wie ook.

Wij zullen haar geschrijf niet wederleggen, wij hebben straks uitgelegd waarom niet, en men neme ons niet kwalijk, dat wij zorg dragen voor ons fatsoen. Maar dit staat bij ons vast, dat indien de C. C. blijft voortgaan met de katholieken in hun Godsdienst te hoonen, en toch die 800 gulden *) jaarlijks op te strijken, wij gedurig en zoo luid wij kunnen, het publiek zullen wijzen op de schreeuende onrechtvaardigheid, dat zijn penningen worden aangewend, geheel en al in strijd met de inzichten van hen, die over de openbare gelden hebben te beschikken”.

Tot zoover de Amigoe-redacteur uit het jaar 1885.

Van welk een minderwaardig gehalte, zoo wel in ideën-inhoud als litterair opzicht de bestrijding soms was, willen we illustreren met een citaat uit een 2 kolommen lang gedicht, onder den titel: „De Bliksem, geen straf”, wat verscheen in „De Vrijmoedige” van 18 November 1886. Het fraaie stuk poëzie was geschreven door een zich noemde Mijnheer Ik, naar aanleiding van het inslaan in enkele kerken, bij gelegenheid van een geweldig onweer. Voor hen die met Curaçao onbekend zijn, willen we hierbij vermelden, dat het aldaar hoogst zelden, maar wel geweldig onweert; de kerken liggen meestal op heuvels en zijn niet voorzien van bliksemafleiders.

Hier volgt dan het citaat, overgenomen uit de Amigoe di Curaçao, November 1886: „God schiep uit min alleen den Hemelboog. De priesterschaar schept Hel uit gal en loof. En in hun dwaas gebel, vergeten zij Zich, 'n slechten dus hun eigen hiërarchie. Want treffen slechts de flitsen van Omhoog, Wat gruwelijk is, wee o'er den Tempelboog, Van Jozef's kerk, St. Rosa's bedehuis. Het stadskonvent, en Barber's 's torenkruis. Die zijn dan oorden van ongerechtigheid, Want 's Hemelsvuur heeft allen gekastijd.

Maar niet alleen aan de in het Nederlandsch verschijnende bladen moest de Amigoe zijn aandacht wijden, ook in de Spaansche taal verschenen er op Curaçao kranten en zelfs nog meer als in het Hollandsch.

Zelfs vonden we dat eenmaal door een dergelijk Spaansch blad, La Cronista, aan de Amigoe het verwijt gemaakt werd, dat het blad in het Nederlandsch de rechten zijner zaak verdedigde.

DE „AMIGOE” JUBILEERT

door

Ir. L. J. M. FEBER.

Lid der Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Uitgenoodigd om een bescheiden bijdrage te leveren voor het jubileum-nummer van de „Amigoe”, vervult de ondergeteekende, die taak met opgewektheid, blij als hij is dat de gelegenheid zich voor doet om openlijk uit te spreken wat ons Curaçaosch orgaan beteekent voor de West en niet minder ook voor hen, die in 's Lands vergaderzaal zijn geroepen de belangen van dit overzeesche deel des Rijks al wetgevend en controleerend te behartigen.

De taak van de gespecialiseerde medewerking aan de behandeling van West-Indische aangelegenheden valt niet mee voor wie land en volk niet kent uit eigen aanschouwing en eigen medeleven. De zoogenaamde Indiase specialiteit staat, voor wat dat betreft, tegenover de West-punten belicht, een beeld doet verschijnen. Het is de goede journalistiek, die hem met die werkelijkheid, al is zij een halve wereld ver verwijderd, althans eenigszins mee doet leven. Dit medeleven met Curaçao dankt schrijver dezes, en danken helaas nog al te weinigen in Nederland, aan den journalistiek arbeid van „De Amigoe”.

Volgens de publieke opinie is de pers de koningin der aarde; deze bewering doet er op zichzelf minder toe, dat het slechts de publieke opinie is, die het zegt. Wat er echter alles toe doet, dat is het Pauselijk directief, gericht tot alle katholieken van alle landen, om alles te zetten op de ontwikkeling van hun pers als wapen in den strijd om het behoud en de verovering der wereld voor Christus, hetgeen hetzelfde is als de strijd om de heiligste goederen der menschheid. Wij zullen niet wagen te betwisten, dat wij op dit gebied ten achter zijn en nog minder, dat die achterlijkheid ons uiterst kwalijk is gekomen. Men denke maar aan Frankrijk, aan Spanje, aan Mexico.

Van de oprichters van de „Amigoe”, van de medewerkers gedurende een halve eeuw kan worden getuigd, dat zij de vaan van onze pers hebben geplant, het wapen van onze pers hebben gehanteerd met onvervaardheid, met energie en met bekwaamheid. En dat onder moeilijke omstandigheden, vrijwel buiten de wereldgemeenschap. Er valt daarvan nog iets anders te zeggen: wanneer alle katholieken in alle landen naar vaardigheid van de beschikbare middelen en voorhanden mogelijkheden voor hun pers evenveel zin voor offer en werkkraft en energie hadden ontwikkeld, dan zouden wij bezitten wat wij nu noode missen, te weten een katholieke wereldpers. Dan zou de wereld van vandaag er zonder twijfel anders uit zien en bewoonbaarder zijn, ook voor andersdenkenden.

De A. d. C. diende echter genoemd blad van antwoord en schreef o.a.: „Wij leven hier in een Hollandsche Kolonie; de Amigoe di Curaçao is een in het Hollandsch geredigeerde courant, en te zeer hebben wij het moederland lief, dan dat wij hier op Hollandsche grond onze rechten zouden verdedigen in een andere taal, dan welke het moederland ons geleerd heeft”. Amigoe no. 657, 1896.

De strijdwijze van deze in het Spaansch verschijnende bladen was meestal nog van minderwaardiger gehalte. Aan het adres van genoemde bladen, schreef dan ook de Amigoe in het boven geciteerde nummer: „die bij voorkeur de Spaansche taal kiezen, in hun oog als de meest geëigende — men zou zulks bijna met ernst beweren, gelet op de producten van een zekere pers in den laatste tijd — tot het doen van schandelijke en aanstoot gevende verhalen, die spotten met alle begrip van fatsoen”.

Steeds is deze strijd meer door dan tegen een minderwaardige Curaçaosche pers, gedurende de tien lustra van de Amigoe blijven voortduren. We zeggen „meer door dan tegen”, want meestal en zeer terecht reageerde de Amigoe niet op wat de eerste redacteur Pater Onderwater, reeds noemde „de scheldwoorden en dolhuistal, vergezeld van vliegende straatstenen uit een befaamde achterbuurt der Curaçaosche pers”.

In ons archief bewaren we nog een brochure, uitgegeven in 1906 door Phyllomanius te Nijmegen en getiteld „Lieve Manieren van zekere Curaçaosche pers”. In genoemde brochure heeft teoertijd de Nederlandsche pers eens kennis gemaakt met de vele fraaigheden, die alleen nog maar in de Onderwijsschrijft der katholieken naar het hoofd geslingerd werden. Veelal schreven we reeds, werd er van katholieke zijde niet op gereageerd, maar in 1919 toch oordeelde de toenmalige bisschop Mgr. Vuylsteke het noodig om in een herderlijk schrijven op 8 September zijn volk te vermanen over de slechte pers.

Naar aanleiding van dit schrijven stond een leger op van katholieke mannen en jongelingen, om een door allen onderteekende open brief te richten aan het meest gemeene Curaçaosche blad, dat zich nog wel Voz di pueblo, de Stem des Volks dorst te noemen.

De praktische daden echter van het volk waren nog veel welsprekender als het schriftelijk protest, het blad werd niet meer gelezen en moest spoedig zijn uitgave staken.

In de voorhoede stond de Amigoe ook in den strijd voor het onderwijs.

In hetzelfde jaar dat de Amigoe werd opgericht, in 1884, kwam de Koloniale verordening, regeling het onderwijs in de Kolonie Curaçao, tot stand en werden de eerste openbare scholen gebouwd. De strijd voor de schoolsubsidie kunnen we hier niet verhalen; maar de successen in den loop der jaren verkregen, met tenslotte de algehele gelijkstelling is mede te danken aan de Amigoe, vooral ook door de invloed van dit blad in het moederland. Het blad is het meest genoemde om niet te zeggen eenige orgaan, wat aangehaald wordt bij de Curaçaosche besprekingen in de Kamers der Staten Generaal.

Dat in den strijd voor de belangen van gebiedsdeel en volk, er tusschen redactie en Bestuur wel eens meningsverschillen bestonden, soms zelfs zeer ernstige, zal niet alleen een ieder kunnen begrijpen, maar velen, die met het Curaçaosche leven op de hoogte zijn, zich ook nog kunnen herinneren.

Over het algemeen is het toch steeds een streven geweest van de redactie om tegenover het Bestuur in een zoo prettig mogelijke verhouding te staan. En over die verhouding in de laatste jaren schrijft de huidige bewindsmann van het gebiedsdeel, Gouverneur van Slobbe: „Ofschoon de Amigoe tegenover het Bestuur een vriendschappelijke houding aanneemt, schroomt het blad niet in behoorlijke vorm, onomwonden kritiek uit te oefenen”.

Er zijn wel tijden geweest, dat de pers zoowel in Oost als West, een homerischen strijd voerde tegen de haast absolute macht van wat men in de Oost noemde „de administratie”.

Wat jaren geleden een bekend ziekte verschijnsel was in onze Koloniale pers, denken we maar aan Zentgraaf en Wijbrandts, daaraan schijnen thans ook nog wel eens enkele Curaçaosche bladen te lijden: n.l. de zucht tot het voeren van zeer persoonlijke polemieken, omtaardend in scheld en raaspartijen, die dikwijls de grenzen van het behoorlijke of zelfs maar toelaatbare verre overschrijden.

De Amigoe is er in een enkel artikel ook wel eens besmet mee geweest, al kunnen we bij dit blad gelukkig niet spreken van „doornige wegen van persdelicten” zooals dat bij Indische bladen het geval is.

Diezelfde weg ook thans nog te bewandelen zou een anachronisme zijn: immers hoezeer in sommige harer uitingen het bestuur ook thans nog kritiek behoeft, zoo heeft het gezagsapparaat in den tegenwoordigen tijd veel te steun dan kritiek noodig; nu niet zozeer de fouten welke dit systeem aankeulen worden bestreden, doch er van sommige zijden een campagne gevoerd wordt tegen het systeem als zodanig tegen het gezag van den Hollander.

Het is in dit afgelopen jaar zelfs gebleken (bij de pamflettenverspreiding tijdens de Zwijgerfeesten) dat ongewenschte vreemde lingen daaraan debet zijn.

Hiervoor dan ook, alsmede vooral voor communistische tendenzen, zal de Curaçaosche pers zich hebben te hoeden niet alleen, maar in 't belang van volk en land hebben te waken en te waarschuwen.

Uit wat we zien in andere landen, vooral Koloniale gebiedsdeelen blijkt, dat een der voornaamste strijdmiddelen van het communistisch streven is, het aanwakken van de rassenhaat.

Ook in de laatste jaren zijn er op Curaçao elementen opgestaan, die niet meer zoeken naar wat ons vereend, maar die de rassenstrijd naar voren schuiven, en die helaas voor hun oprijpend geschrijf plaats vinden in enkele bladen van de Curaçaosche pers.

En zoo iets verbittert, dan is het de rassenstrijd: zelfs de zakelijkste kritiek wordt op het ras getrokken, zelfs de meest onschuldige stemming is niet vrij van rassentinten.

Kon een vroegere redactie mischien nog successen boeken, wee degenen van 't ene ras, die kritiek waagt uit te oefenen op het andere; rassenwaan en rassenhaat zullen hem in de schoenen geschoven worden.

Geheel anders is de strijd thans dan vijftig jaren geleden, toen de Amigoe zijn eerste schreden zette in het Curaçaosche leven. Maar strijd is er nog en zal er blijven ook.

Echter kan het de vraag zijn of de Amigoe di Curaçao, en in het algemeen de pers die zal blijven voeren.

De aandacht van het publiek voor de krant neemt over de geheele wereld eerder af dan toe, voornamelijk tengevolge van het feit, dat enkele voorname functies van de krant geleidelijk door andere instellingen worden overgenomen.

Zoo heeft de radio, die reeds thans een veel grotere verspreiding heeft dan de telefoon, een groot gedeelte van de nieuwsverspreiding tot zich getrokken en zij heeft

overal de neiging op dit terrein voort te gaan. Hoeveel krantenlectuur verder overbodig is geworden door de journaals in de bioscopen is niet bij benadering te schatten.

Amerika kende al jaren geleden de bioscoop, die zich in nieuwsfilms specialiseert, 's morgens om tien uur al open gaat en den geheelen dag door, telkens opnieuw zijn programma adraait.

Mr. L. J. Plomp van Duiveland is in zijn boek „Journalistiek in Nederland” van meening, dat de pers als „opinion-reflecting” en vooral als opzettelijk „opinion-making” instrument aan beteekenis verliest.

We kunnen deze meening van Plomp van Duiveland laten voor wat ze is en het dan toch eens zien met den Franschman George Bourdon, dat de presse d'opinion een groter toekomst heeft dan de presse d'information, die ondanks haar krachtigen weerstand toch zal verdronken worden door de moderne techniek van de radio.

Deze woorden van Bourdon vinden we al bewaarheid in den huidige toestand op Curaçao, waar de Amigoe zonder persberichten, zonder telegramdienst, als „presse d'information” in wereldnieuws achterstaande bij de andere Curaçaosche bladen, toch het meest invloedrijke blad is in het gebiedsdeel, omdat ze is „opinionreflecting” en „opinion-making”.

Deze uitdrukking van „het meest invloedrijke blad” zou wellicht uit onze mond rieken naar eigen roem. Maar boven hebben we deze uitdrukking reeds neergeschreven, als zijnde van den oud-journalist-kamerlid van Vuuren.

Uit latere jaren echter hebben we nog een dergelijk getuigenis van „het Handelsblad”, wiens redacteur Bruna een reis naar de West maakte.

In het blad van 10 Augustus 1928 lezen we: „Wat er aan „pers” op Curaçao is, de „Amigoe”, die door de Missie wordt geredigeerd...”

Vereerder kan het haast niet, wanneer er in dit citaat niet op zou volgen: (De Amigoe) „laat zich aan het nieuws uit Nederland veel te weinig gelegen liggen. Hier ligt voor iemand, die Nederlandsch werk wil doen, nog een veld vrijwel braak”.

In dit nummer is geen plaats voor polemiek. We geven gaarne toe, dat het nieuws uit Nederland in de Amigoe veel te stiefmoederlijk behandeld wordt. Maar aan wie de schuld?

Niet aan de redactie van de Amigoe, die ofschoon ze hoofdzakelijk haar aandacht zal blijven vestigen aan de „opinion”, het toch eens is met wat een Engelsch journalist schreef: „It is a general experience, that the journal which sets out to propagate views rather than news, is read mainly by the people, who already hold those views”.

Waarom dan zoo weinig Nederlandsch nieuws?

In een artikel in „De Katholieke Pers”, orgaan der Nederl. R. K. Journalisten, van 15 September 11 is een duidelijke uiteenzetting gegeven, hoe, zeer ten nadeele van Nederlandsche belangen, Nederlandsche berichtgeving op Curaçao tegen een redelijke prijs, (bijv. eenzelfde prijs als de plaatselijke pers in Suriname betaalt) nog onmogelijk schijnt.

Voorloopig kan de Amigoe zich nog alleen dus maar doen gelden als een orgaan van de „presse d'opinion”. Als zodanig echter zal er in de eerste jaren zeker nog heel wat werk te verzetten zijn, in het belang van het gebiedsdeel Curaçao en zijn bewoners, voor welke belangen de Amigoe als een waar Vriend des Volks zal blijven strijden, kracht en leiding zoekend in de onvergankelijke beginselen van het katholieke geloof.

*) Dit sloeg op een Gouvernementssubsidie die de Curaçaosche Courant jaarlijks ontving.



Het wapen van Mr. Verriet.



Coleman



Prima in kwaliteit,
Redelijk in prijs, en
tevens GRATIS
repareeren bij

W. C. DE JONGH
HANDELSKADE No. 12

E. & G. MARTIJN

COMMISSIONNAIRS — SCHEEPSAGENTEN
IMPORTEURS — EXPORTEURS

CURAÇAO.

NEDERL. WEST INDIE.

TELEGRAM-ADRES: MARTIJN-CURAÇAO. — POSTBUS 146. — TELEFOON 442.

VERTEGENWOORDIGERS VAN:

CONTINENTAL AUTOMOBILE COMPANY	DETROIT.
KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN	PARAMARIBO.
W. HASEKAMP & Co.	SCHIEDAM.
G. H. BOHRMANN'S INTERNATIONALE PAPIERGROOTHANDEL N.V.	AMSTERDAM.
N.V. INDUSTRIE- EN HANDELSMAATSCHAPPIJ „DE WAAL”	NIJMEGEN.
SMEETS, HERFST & Co.	MAASTRICHT.
N.V. SCHOEN- EN LEDERWARENFABRIEK v.h. WED. D. P. DE BOOY	's-HERTOGENBOSCH.
RASPE & Co.	KOBE.
ANCHISI RAFECAS & ROIG. S.A.	BARCELONA.
N.V. INTERNATIONALE CONTINENTAL CAOUTCHOUC COMPAGNIE	HANNOVER.
SUNRISE PRESERVING Co. Ltd.	LONDEN.
THE CENTRAL INSURANCE COMPANY LTD.	LIVERPOOL.
WILLIAM SIMPSON (LIVERPOOL) LTD.	LIVERPOOL.
GRIFFIN MANUFACTURING COMPANY. INC.	NEW YORK.
ROBERT BROWN LTD.	GLASGOW.
LAKE OF THE WOODS MILLING COMPANY LTD.	MONTREAL.
enz.	enz.
enz.	enz.

W. C. DE JONGH

HANDELSKADE No. 12

KLEERMAKERIJ

Een pak naar maat stelt iemand voor,
Confectiepakken stellen voor een ieder.

*„Lafe
„Vriendenkring”
De eenige waar
hygiëne de
hoofrol speelt*

WINKELAFDEELING

Waar geld en kwaliteit
het evenwicht houden!



Agenten

Firma Mensing & Co.

Curaçao - Aruba

IN OOST EN WEST

Heineken's Bier

Het meest getapt!

GEBROEDERS STEUR

WIJNHANDELAARS

MAASSLUIS

Port-Steur

(rood of wit)
is zuivere Douro Portwijn
van prima kwaliteit



Sherry-Steur

(Pale Sec)
is een mooie, belegen, droge
Sherry

Dépositaires voor Nederland en de Overzeesche Gewesten van de Bordeaux Méthode
Champenoise E. STURGEON sec of demi-sec, een mousserende, prima Witte
Bordeaux Wijn, die in smaak voor geen Champagne onderdoet.

VOOR OFFERTEN GELIEVE U ZICH TE WENDEN TOT ONZE AGENTEN:
de Firma C. WINKEL & ZONEN - Curaçao

HENRI VLEK'S WIJNHANDEL N.V.

DISTILLEERDERIJ



LIKEURSTOKERIJ

DEN HAAG

HOLLAND

AGENTEN VOOR WEST-INDIË:

ELLIS & DANIA - BRIONPLEIN 6

WILLEMSTAD (CURAÇAO)



BUREAU'S EN SHOWROOM VAN HET ELECTRICITEITBEDRIJF BRIONPLEIN 10.

N.V. NEDERLANDSCH-INDISCHE GAS-MAATSCHAPPIJ

GEVESTIGD TE ROTTERDAM
OPGERICHT 10 DECEMBER 1863



EXPLOITEERT EN HEEFT IN AANBOUW DE NAVOLGENDE GAS- EN ELECTRICITEITBEDRIJVEN

GASBEDRIJVEN

te Batavia	(Java)
Mr.-Cornelis	"
Soerabaia	"
Semarang	"
Buitenzorg	"
Bandoeng	"
Cheribon	"
Medan	(Sumatra)
Paramaribo	(Suriname)
Gorinchem	(Nederland)



HET BRIONPLEIN IN VOGELVLUCHT.



DIESELGENERATOREN IN DE ELECTRICHE CENTRALE.

ELECTRICITEITBEDRIJVEN

te Batavia	(Java)	te Kaban Djahé	(Sumatra)
Mr.-Cornelis	"	Palembang	"
Tandjong-Priok	"	Telok Betong/	"
Tangerang	"	Tandjong Karang	"
Cheribon	"	Benkoelen	"
Djamblang	"	Tjoeroep	"
Medan	(Sumatra)	Moeara Aman	"
Bindjai	"	Kepahiang	"
Belawan-Deli	"	Lahat	"
Kampong-Baroe	"	Moeara Enim	"
Arnhemia	"	Makassar	(Celebes)
Tebing Tinggi	"	Soengoe-minassa	"
Koeta Radja	"	Menado	"
Sigli	"	Minahassa	"
Langsa	"	(in aanbouw)	"
Kwala Simpang	"	Willemstad	(Curaçao)
Brastagi	"	Paramaribo	(Suriname)

ONZE DRUKKERIJ

Materieel bestaat een krant uit papier en inkt. Maar de wijze, waarop de laatste op het eerste terecht komt is voor den uitgever nog een heele zorg. Dit geschiedt in de drukkerij, door middel van hand- of machinezetsel op een vlak- of rotatiepers. En al heeft de Amigoe nu geen moderne rotatiepers die per uur 432.000 gevouwen kranten van 16 bladzijden kan afleveren, ook haar eenvoudige installatie heeft in de afgelopen jaren haar zorgen meegebracht, en aldus de geschiedenis van het gouden feest meege-maakt.

Reeds een halve eeuw vóór het ontstaan van de Amigoe, had het Apostolisch Vica-riaat een eigen drukkerij: door Mgr. Nie-windt aanvankelijk opgericht te Barber, was deze later verplaatst naar Pietermaai en daar tenslotte verkocht.

Voor het drukken van de Amigoe moest dus bij de oprichting van dat blad naar een drukkerij gezocht worden. Of dit nog bijzon-dere moeilijkheden met zich heeft meege-bracht weten we niet. Van zijn eerste ver-schijnen af, werd het blad gedrukt bij de heeren Bethencourt, die in de loop der jaren verschillende kranten hebben uitgegeven en nu nog uitgevers zijn van de Boletín Com-mercial.

Uit het dagboek van den eersten admini-strateur, Broeder Jozef Köller, weten we dat het eerste contract met genoemde firma be-stond in de levering van 200 exemplaren per week tegen den prijs van f 30.—

Bij genoemde firma bleef de Amigoe ge-drukt tot het jaar 1900.

Wat was toen de aanleiding tot de oprich-ting eener eigen drukkerij?

Pater Wahlen vertelt in het „Gouden Jubi-leum der Dominicanermissie op Curaçao” als volgt:

„De Amigoe was aanvankelijk verschenen in twee talen, Hollandsch en Papiamentsch. Langzamerhand echter verminderde het Papiamentsche gedeelte en werd de behoefte aan een echt volksblad in eigen volkstaal meer en meer gevoeld.

La Union werd opgericht.

Als orgaan der St. Jozefs-Gezellenverenig-ing verscheen het eerste nummer 19 Maart 1899. Het vond echter ook gereedelijk ingang bij niet-leden en werd in de echte volkstaal geschreven, druk gelezen door het eigenlijke

volk. De zeer verdienstelijke redacteur, die zoo juist den volkstoon pakken kon, was de gezellenvader, Pater Ludovicus Jansen. La Union kwam om de twee weken uit en deed zeer veel goed. Het volk leerde opkomen voor eigen belangen en wist al heel spoedig, hoe zijn geloof te verdedigen.

Zeer tot leedwezen van velen moest ech-ter de uitgave van dit hoogst populaire blad 19 Maart 1897 worden gestaakt bij het ver-trek van Pater Jansen naar Nederland.

En toch werd de uitgave van La Union niet hervat, toen de bekwame en ijverige redacteur 31 Augustus 1898 van verlof uit Nederland terugkeerde.

De tijdsomstandigheden waren intusschen heel veel veranderd. Het volk had leeren lezen en leeren belangstellen in zijn eigen godsdienstige en maatschappelijke belangen, het wilde nu een eigen courant, breeder van opvatting dan het Gezellenblaadje La Union. Het volk verlangde meer agressief te werk te gaan, het wilde niet slechts verdedigen, maar ook aanvallen. De koloniale pers van die dagen, vooral de mindere blaadjes, die het meest onder de arme bevolking werden verspreid, was zeer talrijk. Er verschenen soms 20 bladen in één week.

Daarbij, die pers was vuil, slecht, zelfs gemeen.

De paters wilden met de lage aanranders van geloof en zeden niet handgemeen wor-den, maar de leeken verkozen niet langer te zwijgen. Zij begonnen zelf een volksblad „La Luz” uit te geven. Het eerste nummer verscheen 2 Aug. 1899. De strijdlustige redac-teurs, die niemand en niets ontzagen, kwamen al heel spoedig hun wapenen bij de geestelijkheid halen; ja, de paters zagen zich gedwongen zelf de pen ter hand te nemen. Het werd een roerige tijd. De paters kregen den naam zich achter de leeken te ver-schillen, men werd hun vijandig en be-werkte de drukkers van de Amigoe, de heeren Bethencourt, het katholieke blad niet langer op hun drukkerij te drukken. La Luz had na tien moedige uitvalten den 4den October 1899 den ongelijken strijd reeds moeten opgeven.

De vrees bestond nu, dat de firma Bethen-court op zekeren dag, uit drang voor de vijanden der katholieke zaak en van de Amigoe in het bijzonder, ook dit blad zou-

den weigeren uit te geven: daarom werd be-sloten tot een eigen drukkerij.

En Pater Frie bestelde toen bij Benziger in New-York de eerste pers, een Gordon trappers, welke nog in onze drukkerij in dienst is en waarvan we hierbij onze lezers een afbeelding geven. Dit instrument werd geplaatst in een der oude huizen van de Coral di Obispo in de Conscientiesteg en op 1 April 1900 werd de drukkerij van het Vicariaat geopend.

Daags te voren lazen we in de Amigoe onderstaande mededeeling:



Z. H. E. Mgr. Michael Gregorius Vuylsteke.

„Daar te beginnen met het volgend num-mer de Amigoe di Curaçao voortaan op eigen drukkerij zal worden gedrukt, meen-nen wij thans een woord van dank te moeten richten aan de heeren A. Bethen-court & Zonen, op wier drukkerij ons blad gedurende meer dan zestien jaren werd gedrukt.

Steeds zagen wij het verschil van gevoe-len, dat zoo gemakkelijk kan ontstaan tusschen redactie en drukker van een blad, voorkomen worden door de inschikkelijk-heid, waarvan de heeren Bethencourt voortdurend blij gaven. Mag de Amigoe di Curaçao zich verheugen in achtig te staan bij het lezend publiek, wij danken dit voor een goed deel aan de nette uit-voering, waarvoor de heeren Bethencourt steeds zorg droegen.

Tevens maken wij van deze gelegenheid gebruik om aan belanghebbenden mede te deelen, dat het bureau van de Amigoe di Curaçao zooals thans, gevestigd blijft te Pietermaai. Men gelieve dus alles wat de redactie of administratie van ons blad aangaat, te richten aan het bureau van de Amigoe di Curaçao, Plein van Pietermaai, no. 129”.

Een direct en zeer gelukkig gevolg van de oprichting eener eigen drukkerij was het verschijnen van een eigen katholiek Papi-aentsch volksblad La Cruz. Dit blad bleek een verbeterde editie van La Luz: zij ging er in bij het volk en wist door kalme be-zadigdheid voetje voor voetje terrein te ver-overen. De vijandige pers werd al makker van toon en verdween ten slotte geheel van het toneel.

Nu wordt La Cruz algemeen gelezen, ook door meer ontwikkelden, en werkt trouw met de Amigoe samen, om de beginselen van ons H. Geloof dieper in te prenten in de gemoederen van het Curaçaosche volk. Waar het pas heeft, komt La Cruz ook, meer bescheiden, op voor het algemeen belang der Kolonie.

Wanneer we nu nog eens de oude Gordon-pers bekijken, dan staan we verbaasd, hoe indertijd daarop de kranten niet vel voor vel, maar bladzijde voor bladzijde gedrukt moes-ten worden. En dan in welk een lokaliteit. Wel deden toen slechts twee man personeel al het werk af, zoodat ze elkaar niet zoo spoedig in den weg liepen, maar de ruimte was toch te klein, en enkele jaren later moest de zetterij naar een ander lokaal wor-den overgebracht. Dit echter had weer het ongerief van niet naast de deur te zijn en eenmaal dan ook geschiedde het, waarvoor men steeds gevreesd had, dat de krant in vorm, in pastei viel, vóór ze veilig de druk-kerij binnen was.

We mogen hier wel een woord van hulde brengen aan de heeren Alfredo Felipe Sintiago en Pierre Jourdain, die de drukkerij hielpen oprichten en de eerste tien jaren zonder Europeesche leiding al het werk alleen verricht hebben en in dubbelen zin de hitte van den dag gedragen hebben. Eerstgenoemde is gestorven, de laatste geniet thans in pensioen een otium cum dignitate.

In het jaar 1909 kwam uit Holland de Eerw. frater Romualdus van de Congregatie van Tilburg, die de leiding van de drukkerij op zich nam en nog daar de directiestaf voert. De drukkerij was toen ondergebracht in de beneden-verdieping van de tegenwoor-dige ambachtschool en bestond uit 2 loka-len. Daar stonden toen een kleine handpers, de (eerste) Amerikaansche Gordonpers en een Parijsche Julienpers, die met de hand gedraaid, twee pagina's tegelijk drukken kon. Indertijd was deze overgenomen van de Paters Salesianen uit Columbia en door per-soneel van het Nederlandsche Marinestation-schip gemonteerd.

Ook dit halfseleetsch instrument echter bleek onvoldoende en in 1911 werd een nieuwe Augsburgerschnepers door Mgr. Vuylsteke ingewijd, die persoonlijk het eerste vel van het Kernnummer met de hand doordraaide.

Toen eenige maanden later een benzine-motor de handkracht kwam vervangen, was men voor die dagen op de hoogte van den tijd.

In 1912 begon de verschijning van de kin-derkrant Ala blanca, die jammer genoeg een vijftal jaren geleden gestaakt is. Houw en Trouw, ook van de drukkerij van het Vica-riaat heeft de Ala blanca vervangen.

Ook La Union, het orgaan van de R. K. Curaçaosche Volksbond verscheint reeds meer dan 10 jaren van de drukkerij van het Vicariaat.

In het jaar 1919 bij uitbreiding van het



N.V. HOLLANDSCHE BANK VOOR WEST-INDIE

Ter gelegenheid van haar vijftig jarig bestaan bieden wij de Amigoe di Curaçao onze hartelijke gelukwensen aan. Moge dit Weekblad voor de Curaçaosche Eilanden ook in de toekomst de welverdiende reputatie handhaven, welke het — dank zij de goede berichtgeving, ook op economisch gebied — geniet.



Curaçao is door zijne energieke bevolking en zijne gunstige ligging een centrum van Handel, Scheepvaart en Industrie ge-worden.

ALLE BANKZAKEN

HET GOUDEN JUBILÉ VAN DE „AMIGOE”

door

P. G. GROENEN.

Directeur van het Centraal Katholiek Koloniaal Bureau.

Het Gouden jubilé van de „Amigoe” geeft niet alleen aan journalisten, missionarissen en particuliere personen de welkome ge-legenheid om aan de jubileerende courant hartelijke gelukwensen aan te bieden en oprechte woorden van dankbaarheid te uiten voor al datgene en al dat vele, wat in de 50 jaren de Amigoe voor goeds heeft gedaan, maar bij die gelukwensen en dankbaarheidsbetuigingen wil zich ook van harte aan-sluiten het Centraal Katholiek Koloniaal Bureau in Nederland.

Wat toch beoogt dat Bureau? Vooraleer hier-op antwoord te geven, lijkt het mij goed even iets van de voorgeschiede-nis mede te deelen. Reeds in 1918 werd in de bestuursver-gadering van de Indische Missie-vereeniging een lans gebroken voor de oprich-ting van een centraal bureau voor propa-ganda en missieactie ten behoeve der Indische Missievereeniging. Meerdere malen is daarna nog in die vergadering die idee naar voren ge-bracht, zelfs is daaraan in 1925 een begin van uitvoering gegeven door bij „Blijvend Ver-band” in Den Haag een Katholiek Indisch Bureau op te richten, maar toch voldeed dit niet geheel aan dat wat men eigenlijk er zich van gedacht en voorgesteld had. Breeder moest de opzet en ruimer de werkkring worden en zoo werd in 1928 door het Dage-lijksch Bestuur der Indische Missievereeni-ging een concept-voorstel op de hoofd-bestuursvergadering ingediend. Natuurlijk-erwijze werden naar aanleiding daarvan ver-schillende ideeën geuit en ook meerdere be-zwaren gemaakt en daar het zoodoende moei-lijk was zoo maar een werkplan op te maken, werd voorgesteld deze kwestie commissiaal te maken.

Die commissie kwam in 1929 met een con-cept-rapport, hetwelk aan alle leden van het hoofdbestuur der Indische Misievereeniging werd toegezonden en waaraan in de buiten-

gewone algemeene vergadering van dat hoofdbestuur, 5 Juni 1929, een zeer breede bespreking werd gewijd. Resultaat daarvan was dat aan de commissie van voorbereiding de opdracht werd gegeven het definitief rap-port op te maken en daarin de aangenomen veranderingen en de gemaakte opmerkingen te verwerken.

Dit rapport werd nu aan de H.H. E.E. de Bisschoppen van Nederland en aan de Kerk-voogden van Oost- en West-Indië toegezonden. Na de vergadering van het Hoogwaardig Episcopaat in December 1929 mocht het secretariaat der Indische Missievereeniging de goedkeuring van en een sterke sympa-thie-betuiging met het op te richten Centraal Missiebureau voor Oost- en West-Indië ont-vangen, hetwelk dan ook het hoofdbestuur in October 1930 deed besluiten om tot de oprichting van het Centraal Bureau over te gaan onder voorwaarde echter, dat in de beide Indië de Kerkvoogden het oprichten van een dergelijk bureau goedkeurden.

In Mei 1931 was die goedkeuring van alle Kerkvoogden binnengekomen, zoodat in de hoofdbestuursvergadering der Indische Mis-sievereeniging van 1 Juni 1931 de voorzitter kon constateeren dat het Centrale Bureau was opgericht. Er moesten nog voorbereiden-de maatregelen worden getroffen voordat tot het in-werking-treden van het Bureau kon worden overgegaan. Het Hoogwaardig Epis-copaat benoemde een directeur, een huis werd gehuurd en wel te 's-Gravenhage, Laan Copes van Cattenburch 76; allerlei bespre-kingen werden kon gehouden, de officiele naam werd vastgesteld, n.l. Centraal Katho-liek Koloniaal Bureau, en zóó kon 28 Augustus 1931 de stichtingsacte voor den notaris worden gepasseerd, waardoor het C. K. K. B. een op zichzelf staand instituut werd met eigen administratie en onder het bestuur van het Dagelijksch bestuur der Indische Missievereeniging, n.l. den voorzitter Mr. Dr. D. Koolen, den penningmeester, Dr. J. F. A. M. Buffart, den secretaris P. G. Groenen en twee vertegenwoordigers der in Indië mis-sioneerende Orden en Congregaties, alsdan den H. E. Pater Provinciaal der Paters Jesuïeten en dien der Paters Redemptoristen.

Uit de acte van stichting blijkt ook duide-lijk wat het doel is van het Centraal Bureau. In artikel 2 wordt dit aldus uitgedrukt: „Het doel der stichting is om werkzaam te zijn als een consultatie- en propaganda-bureau kon onze overzeesche gewesten in den meest uit-gebreiden zin des woords”.

Dit consulteren en propageeren heeft be-trekking op Oost- zoowel als op West-Indië en dan allereerst op de Missies in die gewes-



Frater Romualdus. Chef der drukkerij.

St. Thomas-College, liet Mgr. Vuylsteke daar een paar flinke lokalen met stevigen onder-grond voor de drukkerij inrichten.

Sindsdien kwam een snijmachine, een vouw- en inlegapparaat het bedrijf verbete-ren, dat echter op den huidige dag, bij de vlucht welke het moderne krantenbedrijf genomen heeft, nog wel wat te wenschen overlaet. Vooral op het gebied van zetwerk (alles is nog handzetsel) en illustratiedruk, wordt de behoefte aan modernisering en verbetering zeer gevoeld.

De huidige wereldmalaise, die ook op Curaçao drukt, en op de Missie aldaar in het bijzonder, zal ons echter wel noodzaken, deze hoog noodige verbeteringen, voorloopig uit te stellen.

We blijven echter hopen op de waarheid van het Hollandsche spreekwoord: „komt tijd, komt raad”. En zoo lang zal onze huidige installatie aan het Apostolaat der Pers blij-ven medewerken, wetend, dat de geschiede-nis van dit Apostolaat leert, dat er in de loop der tijden, dikwijls meer bereikt werd, door het kleine dan door het groote!

Hoeveel grooter zouden onze macht en invloed zijn, 'n macht en invloed, die niet anders als der gemeenschap ten goede kan komen, als alle Katholieken aan de Katholieke Pers den steun gaven, dien zij nu dikwijls, helaas nog al te veel, geven aan de Anti-Katholieke Pers.

Woorden Mgr. VERRIET.



Het personeel der drukkerij.



De eerste pers op de drukkerij van het Apostolisch Vicariaat.



De tegenwoordige pers van de drukkerij.

ten. Morele steun moet er dus verleend worden aan hen, die daar in onze Indiën het Katholiek geloof verkondigen en wel door de belangen der Missie in die gewesten bij de Regering te behartigen en door voorlichting te geven over verschillende aangelegenheden met betrekking tot de Missie in die gewesten. Van zelf sprekend is het, dat het Centraal Bureau hier te lande in het bijzonder de Indische missiebelangen zal behartigen, welke op het terrein van den Nederlandschen wetgever liggen en welke eventueel met den steun van de R. K. Staatspartij een behoorlijke behartiging kunnen vinden, maar hetgeen nooit zal geschieden dan in opdracht

van en in overleg met de betreffende Kerkvoogden in Oost- of West-Indië. Indirecte steun geeft het Centraal Katholiek Koloniaal Bureau ook aan de in die Indiën missionerende Orden en Congregaties, want het behoort tot zijn taak, de aandacht van Nederland's Katholieken te vestigen op het missiewerk, wat daar geschiedt. Voor de Missie echter is meer noodig dan het werk van Priesters, Religieuze Broeders en Zusters; hun werk moet gedragen en gesteund, ja, aangevuld worden door dat van katholieke leken. Dezen daarop te wijzen, hen voor te lichten, allerlei fingerwijzingen hun te geven, ziedaar wederom de consulta-

tieve en propagandistische taak van het C. K. K. B. Welke middelen alzoo door het Centraal Katholiek Koloniaal Bureau aan te wenden zijn om het aangegeven doel te bereiken, omschrijft dan ook art. 3 van de acte van stichting aldus: „door steun te verleenen aan de Missionarissen en de Katholieke bevolking in de Koloniën; door het Katholiek onderwijs in de Koloniën te bevorderen; door het verkrijgen en bevorderen van contact met instellingen die werkzaam zijn met het doel om de kennis van de Koloniën te vermeerderen; door het aanknoopen van veelzijdige connecties om voortdurend op de hoogte gesteld te worden en te blijven van statistische en propagandistische gegevens en van de groote lijnen waarlangs de maatschappelijke en staatkundige ontwikkeling zich voortbeweegt; door het geven van voorlichting en in het algemeen door alle andere middelen, die ter bereiking van het doel nu of te eeniger tijd dienstig mochten blijken te zijn”. Wie dit aandachtig overleest, begrijpt vanzelf hoe innig het contact moet wezen tusschen het Centraal Katholiek Koloniaal Bureau en de Amigoe van Curaçao. Deze courant heeft een jarenlange ondervinding, zij vormt een stuk historie van de Missie van

Curaçao; vijftig jaren heeft zij het Moederland van allerlei inlichtingen voorzien en ons hier in staat gesteld het wel en wee der Missie en van het Katholieke leven aldaar mede te maken. Wat kan en wat heeft reeds in den korten tijd van zijn bestaan het C. K. K. B. van haar niet geleerd. Hoe inniger samenwerking, hoe grooter voordeel. Moge Gods zegen op het heerlijke werk, wat de Amigoe verricht, zichtbaar blijven rusten. Van wat zij dan presteert zal ook het Centraal Katholiek Koloniaal Bureau profiteren en beide zullen dan nog veel kunnen en mogen werken voor Christus' Kerk op aarde.

CORRESPONDENTIE

De samenstellers verzoeken om correspondentie betreffende dit nummer, uitsluitend te zenden aan Pater Hulsman, Naarderstraat 50, Laren N.-H. Aanvragen om extra nummers tegen 15 ct., kunnen gericht worden aan genoemd adres, alsmede aan de Redactie „Amigoe di Curaçao” te Curaçao. Ned. West-Indië

LIJST VAN CURAÇAOSCHE PERIODIEKEN.

In een der artikelen van dit feestnummer hebben we reeds melding gemaakt van de meer quantitatieve dan kwalitatieve vruchtbaarheid der Curaçaosche pers.

Hieronder laten we een lijst volgen van de periodieken welke in de loop der jaren op Curaçao verschenen zijn.

Een tiental jaren geleden heeft de toenmalige redacteur van de Amigoe, Pater Euwens reeds het grootste gedeelte dezer periodieken gepubliceerd.

Aan zijn vriendelijk verzoek om nog niet genoemde kranten aan hem op te geven werd reeds in een volgend nummer van de Amigoe voldaan.

Ook wij konden deze lijst nog met enkele namen aanvullen, maar durven toch nog niet beweren, dat er geen enkele zou zijn overgeslagen.

Ook de huidige redactie ziet daarom gaarne aanvullingen tegemoet.

Bij verschillende bladen hebben we eenige nota's toegevoegd, hoofdzakelijk ontleend aan de vroegere jaargangen van de Amigoe, waardoor streven en richting van genoemd blad verduidelijkt wordt.

Ten slotte hebben we ook nog aan de lijst toegevoegd de periodieken van Aruba en de Bovenwinden. Voor de volledigheid hiervan zichter, durven we nog minder in te staan.

1812.

1. „DE CURAÇAOSCHE COURANT”.

Uitgever Wed. C. Gorsira. Verscheen 11 Dec. 1812 voor het eerst als „THE CURACAO GAZETTE AND COMMERCIAL ADVERTISER. Uitg. William Lee, Printer to the King's most excellent Majesty”. Oorspronkelijk in het Engelsch uitgegeven, verscheen dit blad later in het Hollandsch en Engelsch, en ten slotte als de „Curaçaosche Courant” alleen in het Hollandsch. Het is een semi-officieel weekblad.

De aanleidende oorzaak van de oprichting der Curaçaosche Courant was eigenlijk de vreeselijke aardbeving te Caracas in Venezuela op 26 Maart 1812, waarbij 12.000 menschen om het leven kwamen.

Genoemde William Lee had een drukkerij in Caracas en wat Lee uit de algemeene verwoesting nog van zijn drukkerij had weten te redden, bracht hij toen over naar de nabijgelegen, destijds Engelsche kolonie Curaçao, waar hij meer steun hoopte te vinden dan hij vooreerst in die treurige omstandigheden te Caracas kon verwachten.

Zestig jaar lang is de Curaçaosche Courant het eenige nieuwsblad gebleven van onze kolonie.

1870.

2. „DE ONPARTIJDIGE”.

Curaçaosche courant, hoofdzakelijk gewijd aan de vrije behandeling van de belangen dezer kolonie. Van 6 October 1870—16 Juli 1874. Redacteuren A. J. Pijpers en C. M. Chumaceiro Azn., later alleen laatstgenoemde, ging daarna over in „EL IMPARCIAL”.

1871.

3. „CIVILISADO”.

Courant di pueblo, van 1 Juli 1871—31 December 1873. Uitgever C. D. Meijer. Was geschreven in het Papiamentsch en gewijd aan de zaak van Mr. W. K. C. Sassen.

4. „THE IMPULSE”.

A journal of news and literature. (Weekblad). 2 October 1871 tot 12 Februari 1872. Redacteur Daniel de Sola.

1872.

5. „L'ECHO DE CURAÇAO”.

15 Maart 1872—24 Januari 1873. Journal Franco-Espagnol. Uitgever De Beauvois.

6. „DE ONAFHANKELIJKE”.

Weekblad aan de behandeling van de ware belangen van Curaçao gewijd. 11 September 1872—19 Maart 1874. Uitgever Hendrik Conquet, later Prince. Gewijd aan de zaak van Mr. W. K. C. Sassen.

1874.

7. „EL IMPARCIAL”.

22 Juli 1874—1918. Uitgever H. Penso Jesurun. Spaansch weekblad.

De Amigoe (3 Febr. 1912) schreef bij den dood van den redacteur H. M. Penso:

De overledene behoorde tot de beste persoonlijkheden, die onze kleine maatschappij tot sieraad strekten. Hij was lid van den Kolonialen Raad, Vice-consul van Columbia en Directeur van de Imparcial.

Voor al in deze laatste hoedanigheid hebben wij den heer Penso leeren kennen, en voegen wij er aanstonds bij, ook leeren waardeeren.

Het goede vond steeds in hem een moedige verdediger, en voor de waarheid streed hij met al de kracht, die in hem was. Hij leefde voor den vooruitgang van onze kolonie en voor de wederopleving van handel en scheepvaart. Zijn woord had gezag onder ons, zijn gematigde en bezadigde toon was ons ten voorbeeld.

Hoofdelijk, in den vorm steeds, zou hij nooit iemand kwetsen, en wist hij het debat bij

meningsverschil immer zoo te leiden, dat beide partijen op vrede en verzoening aanstuurden.

1875.

8. „LAS ANTILLAS”.

9. „DE VRIJMOEDIGE”.

Curaçaosch nieuws en advertentieblad. 1875—1920. Redacteur en uitgever C. D. Meijer.

Tegenover dit blad was de Amigoe niet vriendschappelijk gezind: Zoo wordt in de 13e jaargang no. 632 van de Amigoe, de Vrijmoedige aangeduid met de volgende woorden: „het blad, dat onlangs van onverdwagen en bevoegde zijde, werd aangeduid als de troebele bron, waaruit geen fatsoenlijk man den doop eener beoordeeling zou wenschen te ontvangen”.

Ook bij het 25-jarig bestaan van genoemd blad schreef de Amigoe niet erg vriendelijk. We lezen daar ook nog (28 Maart 1901) dat in die lustra de uitgever 2 maal terecht stond voor het opnemen van stukken, die voor lasterlijk werden gehouden, maar vrijgesproken werd.

1879.

10. „LA INDUSTRIA”.

Redacteur P. M. Sasso.

11. „DE WEKKER”.

Redacteur en uitgever C. D. Meijer, vroeger R. A. T. Brussc. (1879—1915). Ook dit blad, evenals alle uitgaven van C. D. Meijer was erg tegen de katholieken. Zie Amigoe no. 1154, 23e jaargang. Ook werd het blad beschuldigd van ageren tegen den Gouverneur. Amigoe no. 1158, 23e jaargang.

1882.

12. „LA UNION”.

Papiamentsch weekblad. (Job. P. O.).

13. „EL COMMERCIÓ”.

Redacteur Juan A. Larazabal. Verscheen in het Spaansch tweemaal per week. Hield op te bestaan in 1905.

14. „EL BOLETIN DE LA LIBRERIA DE BETHENCOURT”.

Verscheen den 1sten en 16den van iedere maand. Was een gratis verspreid advertentieblad.

1883.

15. „EL ENSAYO”.

Redacteur G. Ernst.

16. „EL LIBERAL”.

Redacteur Francisco A. Correa.

17. „EL REVISOR”.

Redacteuren G. en A. Ponce. Een religieus getint blad.

1884.

18. „AMIGOE DI CURAÇAO”.

Uitgever Apostolisch Vicariaat. Het eerste nummer verscheen 5 Januari 1884. Het weekblad werd aanvankelijk in het Hollandsch en Papiamentsch geschreven, later geheel in het Hollandsch.

19. „L'ILLUSTRATION”.

Redacteur J. C. Palm.

20. „EL DIARIO”.

21. „DE VOORBODE”.

Uitgever en redacteur W. C. Grünings.

1885.

22. „EL SEMENARIO DEL HOGAR”.

Redacteur Haim Senor.

23. „EL AZOTADOR”.

Uitgever J. F. Neuman. Anti-clericaal blad en gericht tegen de Vapulador.

24. „AMIGOE DI PUEBLO”.

Uitgever en redacteur W. C. Grünings, 3 Februari 1885—26 Juli 1886. Nos. 22 en 23 waren gericht tegen El Vapulador. Anti-clericaal en tegen de Amigoe di Curaçao.

25. „EL COMETA”.

Redacteur David A. Cardoze.

26. „EL VAPULADOR”.

Redacteuren G. en A. Ponce 5 Mei 1885—29 December 1886. Anti-maçoniek en met religieuze strekking en verdediger van de katholieke zaak. Onder de pseudoniem Veritas schreef in dit blad James Corsen.

27. „EXPRESS OFFICE”.

Redacteur J. P. Fidanque.

1886.

28. „NOTAS Y LETRAS”.

Semanario de Literatura y bellas artes. Weekblad. Uitgever Bethencourt. Redacteur J. S. Corsen en Ernesto Römer.

29. „EL OBSERVADOR”.

Uitgever en redacteur Jacob Moreno.

30. „LA CRONICA”.

Redacteur Ernesto Römer.

31. „DJIMAL”.

32. „EL CORREO DE LAS ANTILLAS”.

33. „OFICINA MARITIMA”.

1886—1902. Redacteur J. P. Fidanque. Amigoe 1896, 13e jaargang no. 642, zegt van het blad „gewoonlijk snel en welingeacht”. 31 Augustus 1901, meldt de Amigoe

den dood van J. P. Fidanque. Na den dood van Fidanque trad op als directeur A. Hendrik Senior, als administrateur Arturo J. Fidanque.

1887.

34. „EL BOLETIN AVISADOR”.

Redacteur Guillermo Ernst.

35. „LA VERDAD”.

Uitgever G. A. Vinck. Een weekblad wat slechts kort bestond. In 1896 echter herleefde dit blad weer. Amigoe 11 April 1896.

36. „EL CANAL”.

Publication hebdomadaria de interes generales. Redacteur Bonaventura Baez Figueroa. (San Domingo). Opgericht in Januari, verscheen het 3 Maart met een Noticiero (nieuwstijdingen er bij). Amigoe 1887, 161. Het blad stelde zich tot doel: bevordering van de vooruitgang in de meest algemeene betekenis van het woord.

1889.

37. „LA UNION”.

Uitgever Bethencourt. 19 Maart 1889—19 Maart 1897. Oorspronkelijk orgaan van de St. Jozefgezellenvereniging. Verscheen om de twee weken, onder redactie van Pater L. Jansen.

1890.

38. „LE PHARE”.

Franssch.

1891.

39. „EL PROGRESO”.

Redacteur Mauricio Pinedo. P. Euwens gaf indertijd als oprichtingsjaar 1885. Doch in de Amigoe van Sept. 1907, lezen we dat El Progreso toen 16 jaar bestond.

40. „EL AVISADOR”.

Redacteuren M. en C. Everts.

1892.

41. „LA CRUZ”.

Uitgever en redacteur W. C. Grünings, 1892—1904?

42. „GANIMEDES DE LAS DAMAS”.

1892—1904. Redacteur Dario Salas.

1894.

43. „EL RADIO”.

Uitgever Pedro A. Cedenio.

1895.

44. „LA POLITICA VENEZOLANA”.

Uitgever D. A. Arrieta. Verscheen driemaal in de week. Opgericht 29 Juli.

45. „CURAÇAO AMUSANT”.

Periodico artistico — humoristico quincenal. Editor J. F. G. Meijer. Was een gehectografeerd blad in het Hollandsch en Spaansch met tekeningen.

1895.

46. „EL CRONISTA”.

Uitgever D. Zalm. Amigoe van 4 April 1896, noemt het een orgaan van de Columbiaansche ultra-radicalen tegen Dr. Rafael Nunez (Garcia Moreno). Tegen de godsdienst en ook tegen de Curaçaosche politie, die hondenjagers genoemd worden. Het blad hield op te bestaan in Juli 1897.

1896.

47. „LA VERDAD”.

Over het 6e nummer zegt de Amigoe: dergelijk geschrijf doet denken aan Hottentotten en Kaffers. De redacteur heeft zich pas onlangs los gemaakt van de redactie eener andere courant, waarin stukken, als hier bedoeld worden, tot de minst ergerlijke behooren. Het is dus niet te verwonderen, dat hij na eenige maanden verblijf in zulk een omgeving, het pad van den goeden smaak nog niet heeft teruggevonden.

48. „EL ECO DE VENEZUELA”.

Uitgever Carlos B. Mas, gewezen handelsagent van Venezuela op Aruba. In het Spaansch geschreven weekblad. Hoort waarschijnlijk thuis bij de op Aruba uitgegeven periodieken.

49. „EL PALJASSO”.

1896.

50. „EL PORVENIR”.

Verscheen in Augustus. De uitgever was Teofilo Aldrey Ymez, een verbannen redacteur van de „Opinion Nacional” van Venezuela. Het blad schreef de algemeene belangen van de Spaansch sprekenden te behartigen, maar was zeer anti-katholiek. Herhaaldelijk kwam het blad dan ook met de Amigoe in botsing. In no. 633, 13e jaargang, bevat de Amigoe een Open brief (schrijver is Victor Zwijsen) als antwoord op een stuk „Un huésped útil y distinguido (de afgevalen priester Dr. Gil) die door de Porvenir virtuoso sacerdote genoemd wordt. In Juni 1897 werd El Porvenir een weekblad en verdween daarna spoedig.

51. „LA PAZ”.

Domine dirige nos.

1896.

52. „EL ALBOR”.

Redacteur Pro Dr. Gil. Bestond slechts 3 maanden.

53. „EL ESTANDARTE”.

Redacteuren G. en A. Ponce. (1896—1897). Weekblad in het Papiamentsch. Dezelfde redacteur van de vroegere „El Vapulador”. Begin October 1896 reeds opgehouden, met het aanvankelijk plan om begin 1897 weer te verschijnen.

1897.

54. „ONS BLAADJE”.

Uitgever Eduard Meijer.

55. „EL ANUNCIADOR”.

Uitgever Bethencourt e hijos.

1897.

56. „EL CLARIN AMERICANO”.

Trimensual. Uitgever Arnoldo J. Salas.

57. „DIARIO DEL COMERCIO”.

Uitgever Bethencourt e Hijos, 1897—1908. Redacteur Mauricio Namias, later Venezolaansch Consul. Verdiediger van Venezolaansche belangen.

1898.

58. „LA OPINION PUBLICA”.

Redacteur Hipolito Amillion, 1898—Dec. 1902. Anti-katholiek.

59. „LA PATRIA VENEZOLANO”.

Redacteur Diaro Salas. 1898—1900.

1899.

60. „LA TIGERA”.

Redacteur Julio I. Isernia.

61. „LA LUZ”.

Redacteur Yo Tu El. 2 Aug. 1899—4 Oct. 1899.

62. „LA JUVENTUD LIBERAL”.

63. „EL SANCUDO”.

Redacteur Jacobo Moreno.

1900.

64. „LA CRUZ”.

Uitgever Apostolisch Vicariaat. Weekblad. Verschijnt in het Papiamentsch sedert 1 Mei 1900.

65. „ONS EILAND”.

Uitgevers en redacteuren Gebrs. Jonkheer. Hield het volgend jaar op te bestaan.

66. „LA NAVAJA”.

Echt scheldblaadje.

67. „EL SIGLO XX”.

1901.

68. „BOLETIN DE NOTICIAS DE VENEZUELA”.

Verscheen in Maart 1901.

69. „EL POSITIVISTA”.

Weekblad waarvan de heer G. K. Vinck oprichter en redacteur.

70. „EL SOL”.

1902.

71. „DIARIO DI CURAÇAO”.

72. „ECO DE LA VERDAD”.

Redacteur Jacobo Moreno.

1903.

73. „EL PROGRESO”.

Redacteur De Jong. Hield op te bestaan in 1913.

1903.

74. „EL LIBREPENSAADOR”.

Redacteur Leon B. Weever.

1905.

75. „EL HERALDO”.

Uitgever R. W. C. Grünings. Hollandsch en Spaansch. Bestond nog in 1922.

1908.

76. „LA LUZ Y VERDAD”.

Zie Amigoe 1906, 23e jaargang, 13 October. Onder dezen titel „Licht en Waarheid” heeft Domine V. van Howe het eerste nummer uitgegeven van een maandschrift als orgaan van het Zendingengenootschap „Het Christelijk Verbond”. Op het slot der uiteenzetting van zijn werkprogramma groette de redacteur de andere koloniale bladen en verzekert, dat de tijd zal toonen, dat het blad werkelijk zijn wil „licht en waarheid”. Die tijd is nog zeer ver af. De redacteur zoekt niet slechts eigen beginselen te verspreiden, en te verdedigen, wat zijn goed recht zou wezen, maar valt ook als een verwoede vijand op ruwe en onbeschaafde manieren de Katholieke Kerk aan.

Hij weet o.a. te verhalen van twee afvallige priesters, vroeger verkondigers van bijgeloof, dodelijke dingen en leugen, en nu predikers van het rijk Gods.

Zulk een soort licht te ontsteken zal geen beschaving brengen, en dergelijke waarheid de geesten niet vrij maken.

Wij willen verder met Luz en Verdad niets te doen hebben. Reeds nu is ons ten volle gebleken, dat iedere nette beschaafde polemiek met dat blaadje onmogelijk zal wezen.

77. „EL BOLETIN COMMERCIAL”.

Uitgever A. Bethencourt e Hijos. Sedert 1908 dagblad. Wordt uitgegeven in het Spaansch. Was opgericht 1 Aug. 1907.

1908.

78. „EL IRIS”.

Redacteur Dario Salas. Litterair ontspanningsblad. Bestond tot 1911.

VRAAGT AMSTEL-BIEREN

AGENTEN:

MORRIS E. CURIEL & SONS

LA CASA AMARILLA. **CURAÇAO**

Coöperatieve Vereeniging en Nijverheid

Gevestigd te WILLEMSTAD CURAÇAO

OPGERICHT 1908

Hoofdkantoor, Breedestraat, Otrabanda

Filiaal Breedestraat, Punda

Filiaal in Pietermaai, Concordia Plein

Filiaal in Pietermaai, Berg Altena

Filiaal op Otrabanda, Roode Weg

VERKOOPT:

IJZERWAREN - LEDERWAREN

VERVEN - LUXE ARTIKELEN

HUISBENODIGDHEDEN enz.

REFERENTIE:

N.V. HOLLANDSCHE BANK VOOR WEST-INDIE

PICUS TRIPLEX



TROPEN-GELIJMD!

Picus vervaardigt speciaal voor de tropen gelijmd triplex en multiplex. Een prachtig product, geschikt voor binnen- en buitenwerk. Water- en schimmelbestendig. OKOUME-, EIKEN- en PANTSER-TRIPLEX! MULTIPLEX-PLATEN voor VLAKKE DEUREN. Op elke plaat nevenstaand handelsmerk. Vraagt U eens monsters en brochures. Wij zenden ze U gaarne!

N.V. HOUTINDUSTRIE „PICUS” EINDHOVEN

HOLLANDS EENIGE TRIPLEXFABRIEK

VERTEGENWOORDIGD VOOR WEST-INDIE DOOR:
CURAÇAOSCHE HANDELMAATSCHAPPIJ N.V.

CURAÇAO

MADURO & CURIEL'S BANK

OPGERICHT 1916

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL . . . F 6.000.000,—
GEPLAATST EN VOLGESTORT . . . F 1.500.000,—
RESERVES . . . F 1.650.000,—

Handelscredieten. Incasso in binnen- en buitenland. Uitvoering van Effectenorders. Verzilvering van Coupons. Circulaire Credietbrieven en Reiswissels. Déposits. Spaarrekeningen. Cheque-rekeningen. Telegrafische uitbetalingen. In- en Verkoop van Buitenlandsche Wissels, Bankpapier en Munt. Safe-Deposit Loketten.

CORRESPONDENTEN IN ALLE VOORNAME PLAATSEN

OTTO ROELOFS'



IN IEDERE KOP

OTTO ROELOFS & ZOONEN

HOFLEVERANCIERS
THEEHANDELAARS AMSTERDAM

OPGERICHT 1764

Vraagt onze alom bekende prima kwaliteiten

Thee no. 1

Thee no. 9

Sedert onheugelijke tijden door ons met
groot succes in West-Indië Ingevoerd

● VERF ● VAN ● VETTEWINKEL...

Zoo luidde het vroeger en zoo luidt het nog, omdat de naam **Vettewinkel** waarborg is voor het beste van het beste. Op verfg gebied is de naam **Vettewinkel** als het ware klassiek, ieder kent die producten van prima gelijkmatige kwaliteit, vervaardigd op grond van rijke ervaringen van meer dan een eeuw.

Verf van **Vettewinkel** is bij de verhandelaren op Curaçao, Aruba, Bonaire, Saba, St. Martin en in Suriname geregeld verkrijgbaar.

H. VETTEWINKEL & ZONEN
AMSTERDAM - OPGERICHT 1809

DE GOUVERNEMENTSRADIODIENST IS DE SNELLE WEG NAAR HET MOEDERLAND PARAMARIBO CURAÇAO



**GEMAKKELIJK, ... ZEKER, ... SNEL
EN NIET DUURDER DAN DE KABEL**